

## Ursulastraat 19



De Ursulastraat is vernoemd naar het vroegere Ursulaklooster dat hier heeft gestaan tussen de huidige Nassaulaan, de Krocht en de Ursulastraat. Een flinke oppervlakte dat werd bewoond door de zusters van de derde orde van Sint Franciscus. Het klooster stond er al in 1445. In 1581 is het klooster onteigend en aan de stad toegefallen. Na verkoop kwamen er woonhuizen. Vandaag de dag is van het voormalige klooster alleen nog een rest van de toren over. Deze vormt nu een onderdeel van het nabij gelegen Remonstrantse Hofje en is te zien in de binnentuin van het Hofje. Het Hofje ligt vrijwel recht tegenover het huis aan de andere kant van de Ursulastraat en is helaas niet voor publiek toegankelijk

De onteigening van het Ursulaklooster in 1581 leidde tot herinrichting van dit stukje Haarlem. Daarbij moet bedacht worden dat de ruimte binnen de stadsmuren beperkt was en de bevolkingsgroei door de vele vluchtelingen uit Vlaanderen groot. Aan de huizenbouw kon worden verdiend en aan brede straten niet. Dat is waarschijnlijk de reden dat de Ursulastraat zo smal is. Overigens geldt dat ook voor de Haarlemse Vijfhoek waar in dezelfde periode ook heel veel werd gebouwd.



## Gevelankers 1608

De Ursulastraat vormt de verbinding tussen de Nassaulaan en de Krocht. Je vindt in het straatje, het is maar smal, diverse geveltekens uit vroege en minder vroege tijden. Dat geldt ook voor de huizen. Zo staan er diverse uit de 17<sup>de</sup> eeuw. Het kleine huisje op nummer 19 is er één van. Er zal in de loop der eeuwen het nodige aan zijn verbouwd, maar de gevelankers zijn blijven zitten. Met enige fantasie is te lezen dat er **1608** staat; de één is weggefallen.

Gevelankers werden vroeger gebruikt om de balken waarop de verdieping rust te verbinden met de gevel. Zo werd de verdiepingvloer sterker en belangrijker nog kon de buitenmuur niet uitknikken. Balklagen op de begane grond zijn alleen verankerd wanneer er een kelder of souterrain aanwezig is. Ook bij andere stenen constructies zoals oude bruggen worden muurankers wel toegepast. Vanaf het midden van de 16<sup>de</sup> eeuw gebruikte men ook wel smeedijzeren sier- of jaartal-ankers. Zo jaartal-anker is hier gebruikt. Grappig is de combinatie van het verticale anker en het cijfer 0, waardoor het jaartal 1608 niet direct herkenbaar is.



Opvallend is dat de Ursulastraat huisvesting van vele geloven heeft dan wel heeft gehad. Natuurlijk eerst het Ursulaklooster en nu nog steeds het Remonstrants Hofje en op de hoek, de Arrahman moskee. Nu je hier toch staat: kijk maar eens naar de zakelijke toegangsdeur voor mannen en de oriëntaalse deur voor de vrouwen. Het stucwerk boven de deur is met de hand uitgesneden. Een beroep dat in Nederland niet meer bestaat en in Marokko nog nauwelijks.

Bron: Noord Hollands Archief