

Kleine Houtstraat 68

De Theebus



Op de hoek van de Kleine Houtstraat en de Gedempte Oude Gracht staat het winkelwoonhuis "De Theebus". In 1925 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School met een afgeschuinde hoek en balkons met bakstenen borstweringen in een vloeiende vorm. Aannemer en architect was de N.V. Gebr. A.M. & D.P. Joustra's Aannemingsbedrijf.

In 1926 opende de kruidenierswinkel en in 1949 werd het een Sparwinkel van de familie Huikeshoven. De opening hiervan werd bekendheid gegeven met een rijmwedstrijd. Daarvan zijn er nog een paar bewaard gebleven:

In De Theebus moet je wezen,
In De Theebus moet je zijn,
Daar vind je al gauw bewezen
Hoe prima de artikelen er zijn.

(prijswinnaar)

De stand van De Theebus kon niet beter bedacht
dan Kleine Houtstraat – hoek Gedempte Oude Gracht.

In één woord: van de Theebus een reuze idee,
je komt er niet langs of je neemt er wat van mee.

Op het onderste balkon, boven de toegangsdeur stond sinds 1925 met losse koperen letters de naam **DE THEEBUS** aangegeven.

Toen de winkel in 1972 stopte heeft de familie de letters van het balkon gehaald om wellicht voor een nieuwe zaak elders te kunnen gebruiken. Die nieuwe zaak is er niet van gekomen. Alle kinderen kregen een letter als aandenken. Veel later toen er een familiedag werd georganiseerd werd een plannetje gesmeed om de letters weer terug te brengen op de plek waar ze daarvoor altijd hebben gezeten. De bewoners van het pand werden in dit voornemen betrokken en waren heel enthousiast. Nadat er één ontbrekende letter was bijgemaakt kon in 2014 de naam van "De Theebus" met de originele letters worden onthuld door de nazaten van de vroegere eigenaar, dhr Huikeshoven.



De familie Huikeshoven is altijd heel betrokken geweest bij de winkel. Ook de kinderen hielpen van jongsaf al mee. Zo wogen zij 's avonds bijvoorbeeld in pons- en kilozakken suiker en zout af vanuit de grote voorraad.



Doordat vele klanten naar Schalkwijk verhuisden werd later ook thuisbezorgd. Eerst met een brommer en een grote mand, later met een driewieler met een bak achterop (de "Spoetnik"). Daarna een lelijke eend, die met een slinger moest worden gestart. De kinderen waren daar druk mee.

De familie was heel bekend in de buurt en werd vaak gegroet met "Dag Theebus" of "Goede middag, Theebus", dat was voor de familie heel gewoon.

Bron: Jaarboek Haerlem 2018 – Nieuws over gevelstenen – Martin Busker