



Het woonhuis achter de kerk is in 1923 door de Remonstrantse gemeente kerk aangekocht en draagt de benaming "Remonstrantenhuis". Het in 1887 in neorenaissance stijl gebouwde woonhuis is ontworpen door A. van der Steur Jr. Van woonhuis is het in 1923 in gebruik genomen als kosterij.

In 2009 – 2010 is het hele pand ingrijpend verbouwd waarbij op de begane grond een grote zaal geschikt is gemaakt voor bijeenkomsten. Bijvoorbeeld voor cursussen van de Vrije Academie. Zowel op de eerste als de tweede etage werden kamers verhuurd als stadsappartement, totdat zij werden bestemd als tweede pastorie.

Boven de entree omgeven met veel natuursteen zie je een medaillon waar Paschier de Fijne (1588 – 1667) op staat afgebeeld. Onder zijn afbeelding is de naam:

"REMONSTRANTENHUIS"

opgenomen. Dit geheel werd aangebracht in 1928 na de eerdere aankoop door de Remonstrantse gemeente.

In 1640 kregen de Remonstranten in Haarlem een eigen kerkgebouw tussen de Helmbrekersteeg en de Gravinnesteeg. Dat gebouw werd in 1952 gesloopt. In de jaren 1886 – 1887 is de huidige kerk in de Wilhelminastraat gebouwd met als architect J.A.G. van der Steur.

Paschier de Fijne was één van de eerste predikanten van de Remonstrantse Broederschap. Vanaf 1611 predikte hij. Zijn remonstrantse ideeën werden echter in de Nederlanden niet op prijs gesteld. Zo werd hij noodgedwongen rondreizend predikant van de in 1619 opgerichte Remonstrantse Broederschap. De overheid verbood hem het preken, maar hij liet zich niet tegenhouden. Vermomd preekte hij op allerlei schuilplaatsen door het land.

Vanwege zijn verboden preken op het ijs van de Gouwe bij Gouda werd hij ook het "ijsvogelken" genoemd.



Langzamerhand werd de Remonstrantse Broederschap meer en meer gedoogd en kon Paschier de Fijne in 1633 worden aangesteld tot remonstrants predikant in Haarlem. Hij is begraven in 1667 in de Grote of Sint Bavokerk. Zijn graf is daar nog steeds zichtbaar.