

Spaarne 7

Gevelreclame Geerlings



Gevelreclames waren er veel. Sommige panden zaten vroeger letterlijk onder. Nu zijn ze een bezienswaardigheid aan het worden.

Bij het opknappen van bedrijfspanden zijn vele gevelreclames verdwenen. Daarom is het fijn dat hier een gevelreclame zo mooi en stijlvol is opgeknapt.

Arthur Visser is degene die dit werk in 2013 mocht uitvoeren. Eerst werden de oude letters vastgelegd. Daarna is de gevel opnieuw beschilderd. Toen dat was gebeurd is een sjabloon gebruikt om de letters weer aan te brengen en zijn ze vervolgens ingeschilderd. Zo kan deze inmiddels historische reclame er weer jaren tegenaan.

Vroeger werden hier, zoals de aanduiding ook luidt, specerijen verkocht. De deuren stonden veelal open. Binnen stonden allerlei grote en kleine zakken met kruiden klaar. Dit was geen detailhandel zoals Van der Pigge, maar meer bedoeld voor klanten die grotere hoeveelheden inkochten. Binnen en zelfs buiten hing een duidelijke

kruidengeur. Ook bij het pand van Geerlings in de achtergelegen Spaarnwouderstraat was dat duidelijk waar te nemen. Je kon er echt van genieten. Slagers kochten hun vlees- en worstkruiden aan het pand bij het Spaarne. Het ging er heel gemoedelijk aan toe, zodat je alle gelegenheid had om de geuren op te snuiven. Het gaf een exotisch gevoel.

Geerlings zat op een mooie plek aan het Spaarne. De witgeschilderde gevel viel goed op tussen de andere. Op een foto uit 1980 is dat goed te zien. (zie foto rechts).



Voordat Geerlings hier zat was de gevel ook al wit. Op de foto hieronder zie je dat er voor Geerlings een Fijnhouthandel in het pand zat. De foto is van 1944 en laat de verkoop zien van suikerbieten tijdens de Duitse bezetting.



Bron: Jaarboek 2013 Vereniging Haerlem – Nieuws over gevelstenen - Martin Busker.
Beeldbank Noord-Hollands Archief