



Het *“Van Ouds De Drie Kemphaantjes”* is honderden jaren een café geweest. Al in de 18<sup>de</sup> eeuw werd het genoemd als *“een hechte sterke, weldoortimmerde en welgeconditioneerde logement en herberghe”*.

Begin 20<sup>ste</sup> eeuw was het café bekend als de plaats waar de werknemers van de nabij gelegen hoofdwerkplaats van de Spoorwegen na afloop van hun werk een biertje kwamen drinken. Zoals in alle tijden kon dat wel eens uitlopen. Moeder de Vrouw kwam dan wel eens boos haar man ophalen. In het café was men daarop bedacht en aangezien het een ingang aan voorzijde, maar ook een achteruitgang had, had men een eenvoudige oplossing gevonden. Het was een kwestie van goed opletten wie er buiten naar het café kwam aanlopen. Als het nodig was werd de man in kwestie gewaarschuwd en maakte hij dat weg kwam door de andere deur. In de kroeg had men hem natuurlijk niet gezien .....

Het café *“Van Ouds De Drie Kemphaantjes”* is nu na jaren leegstand weer in gebruik genomen, maar niet meer als café. In 2020 is er op dezelfde plek een bijna nieuw woonpand verschenen. De glas in lood ruitjes zijn weg en de gevelstenen zijn van hout geworden. Het geheel is minder besloten dan vroeger, maar de benaming *“Van Ouds De Drie Kemphaantjes Café”* staat weer op de gevel als herinnering aan vervlogen tijden.



De Spaarnwouderstraat is lange tijd één van de drukste straten in Haarlem geweest. Nu is het er stil en schilderachtig, maar in de tijd van de trekschuit naar en van Amsterdam, zo in de 17<sup>de</sup> en 18<sup>de</sup> eeuw, trokken reizigers na aankomst door de Amsterdamse Poort door deze straat naar de binnenstad. Er waren toen vele cafés, pensions en koffiehuisen. Dat werd nog drukker toen ook de trein in 1839 vlakbij een station kreeg. Maar ..... dat was ook het begin van het einde, want toen de trekschuit werd opgeheven en het station werd verplaatst naar zijn huidige plek storten de verdiensten in en had de wijk nog nauwelijks economische activiteiten. Er was heel weinig geld en daardoor werd er nauwelijks gemoderniseerd. Vele fraaie oude huizen raakten in verval, maar zijn inmiddels gerestaureerd.

De vele kleine straatjes en achterommetjes vragen gewoon om een wandeling.