

Emmalaan 1



In de gevel aan de kant van de Emmalaan is ter hoogte van de eerste verdieping de naamsteen 't BLOKHUIS aangebracht.

Bij blokhuis gaan de gedachten in eerste instantie uit naar een stevig houten huis. Dat staat hier zeker niet. Toch zal de naam niet zomaar zijn gegeven. Wat is een blokhuis nu precies. Wikipedia geeft daarop als antwoord dat een blokhuis de oude naam is van een verdedigingswerk om een bepaalde doorgang te bewaken dan wel te blokkeren.



Aangezien hier tot 1927 de grens is geweest tussen Overveen en Haarlem is het mogelijk dat hier in eerdere tijden een controlepost is geweest. Er liep hier tenslotte een pad (de latere Julianalaan) langs de Delft naar de Zijlweg op het punt waar Haarlem het voor het zeggen had. Moest daar belasting worden betaald op goederen of een andere controle? Dan zou een blokhuis als bewaking van de doorgang van toepassing kunnen zijn. Het punt is wel heel geschikt. Het blijft een vraag en wie weet komt er ooit een antwoord.

De Emmalaan is in 1913 vernoemd naar Emma Wilhelmina Theresia, prinses van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). Zij was de tweede echtgenoot van koning Willem III en van 1890 tot 1898 regentes voor haar dochter Wilhelmina, de latere koningin Wilhelmina. De op de andere hoek van het huis gelegen Julianalaan moest in de WO II door de Duitse bezetter worden veranderd in Hemonylaan. Na de oorlog is dat weer hersteld. Overigens geldt dit voor meer straten die naar de koninklijke familie zijn vernoemd. Denk maar aan de Wilhelminastraat.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)
Noord Hollands Archief

't Blokhuis

Tot 1927 was dit gebied onderdeel van Overveen behorende bij gemeente Bloemendaal. In 1927 annexeerde Haarlem veel stukken naast haar gemeentegrens. Hier niet zoveel, maar bijvoorbeeld in Haarlem Noord (Schoten) veel meer.

Tussen de Zijlweg en de spoorbaan lagen in de 19^{de} eeuw voornamelijk weilanden. Ook op de plek van de Emmalaan waar 't Blokhuis staat. In dit gebied was zelfs de eerste ijsbaan van Haarlem. Geopend in 1887 met als leden onder andere de beroemde wereldkampioen schaatsen Jaap Eden. In 1906 verhuisde de ijsclub naar de Delftlaan waar vandaag de dag nog steeds een ijsbaan is.

Begin 20^{ste} eeuw kwamen er meer huizen en straten langs de Julianalaan. Het Blokhuis werd in 1914 gebouwd op de hoek van de Julianalaan en de Emmalaan. Een groot huis waar doctoren en vanaf de dertiger jaren vooral predikanten van de Remonstrantse Gemeente hebben gewoond.