



Een prachtige plek om de drukte van het centrum achter je laten en te ervaren dat het midden in de stad ook stil kan zijn. De historie van het Proveniershof gaat ver terug in de tijd.

In de 15^{de} eeuw stond hier het katholieke vrouwenklooster Sint Michiel. Een van de vele kloosters die Haarlem toen bezat. Ten tijde van de Reformatie in 1578 werden de nonnen verjaagd en een paar jaar later kreeg Haarlem van de prins van Oranje onder andere het klooster en bijbehorend terrein als vergoeding voor de schade die de stad door het Spaanse beleg van 1572-1573 had opgelopen. Het ontruimde klooster werd in gebruik genomen door de Schutterij Sint Joris. De binnentuin werd als oefenveld voor het schieten in gebruik genomen. Daarmee was de Sint Jorisdoelen geboren.

Toch was dit een beetje teveel van het goede want de stad had al een Schutterij en besloot de Sint Jorisdoelen samen te laten gaan met de Kloveniersdoelen in de Gasthuisstraat.

De vrijgekomen Sint Jorisdoelen werd in 1682 verbouwd tot *heerenlogement*. De meeste huizen van het Proveniershof dateren uit deze periode. Ze waren eigendom van de stad en werden verhuurd aan particulieren. Het werd echter geen succes en het roer werd begin 18^{de} eeuw omgegooid naar een proveniershuis. Daarvoor konden bewoners zich inkopen om tot hun dood verzorgd te blijven. Dat was aanvankelijk een succes en er werden zelfs woningen bijgebouwd. In de Franse tijd, begin 19^{de} eeuw werd het proveniershuis in gebruik genomen als oudemannenhuis. De achtergelegen woningen bleven huurwoningen.

Vanaf 1866 was het geen oudemannenhuis meer, maar kwam in dezelfde gebouwen het Proveniershof met in feite dezelfde functie: wonen. Het Proveniershof is nu van de woningcorporatie Ymere die de woningen verhuurt aan alleenstaanden, echtparen en gezinnen. Dat kan want de huisjes zijn met twee tot zes kamers verschillend van grootte.



Kenmerkend element van vroeger is de sluitsteen met een afbeelding van een voetboog boven de deur van het hoofdgebouw in de rechterhoek als je door de grote poort binnenkomt. Deze voetboog verwijst naar de functie van het complex toen hier het schuttersgilde van Sint Joris was gevestigd. Goed te zien is de spanhaak of stijgbeugel, om de boog met de voet te spannen.



Zo'n voetboog was krachtiger dan een handboog en je kon er beter mee mikken. Dit soort bogen werd veel gebruikt tussen 800 en 1500. Daarna kwam het vuurwapen meer en meer in zwang. Haarlem had ook de al genoemde schutterij van het kloveniersgilde waarmee het boogschuttersgilde Sint Joris uiteindelijk is gefuseerd. Een clover is vuurwapen dat zijn oorsprong heeft in de 15^{de} eeuw en waarmee de kloveniers schoten.