

Vroonhof 10



Woningbouwvereniging Sint Bavo

Wanneer je met je rug naar de toren van de Bakenesserkerk staat, is het moeilijk te geloven dat je hier op een heel oud stukje historisch Haarlem staat. Deze Haarlemse wijk, de Bakenes, heeft zijn naam waarschijnlijk al voor het jaar 1.000 gekregen. Deze naam wijst op een in het Spaarne uitstekend stuk land, een nes. Op de punt van deze nes zou een baken hebben gestaan voor de scheepvaart. Het combineren van nes en baken leverde de naam Bakenes op.

Bakenes was net als Haarlem door de ligging aan het Spaarne en het feit dat Holland hier op zijn smalst was van grote strategische betekenis. De waterweg, het Spaarne, en de oude weg achter de woeste duinen waren in feite de enige mogelijkheden om hier van het noorden naar het zuiden en vice versa te reizen. De graaf van Holland onderkende deze strategische ligging en bouwde hier een versterkte post. Daarmee wilde hij de woeste Kennemers en de West-Friezen buiten de deur houden en als het even kon verjagen.

Deze versterkte nederzetting, een vroonhof, was voorzien van opslagplaatsen, onderkomens en een kapel

waaruit de Bakenesserkerk is voortgekomen. Boeren brachten bij deze vroonhof hun belasting in natura en af en toe kwam de graaf met zijn gevolg logeren om de voorraden op te maken, rechtsgeschillen op te lossen en te jagen. Harde bewijzen dat het verblijf van de graaf eerst hier heeft gelegen en daarna aan de Grote Markt zijn er niet. Leuk is wel dat straatnamen in Bakenes verwijzen naar deze vroonhof. Denk maar aan Kokstraat, Valkestraat en nog oudere niet meer bestaande namen als Biggestraat.

Waar je nu staat is de oude bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De naamgeving van dit groepje huizen rond een soort pleintje verwijst met Vroonhof naar de hiervoor beschreven situatie. Deze vernieuwing is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontstaan. Opdrachtgever was onder andere de woningbouwvereniging *Sint Bavo*. Ter herinnering daaraan is in de zijmuur van Vroonhof nummer 10 in 1988 een herdenkingssteen geplaatst.



De woningbouwvereniging Sint Bavo is in 1974 ontstaan door de fusie van de in 1915 opgerichte R.K. Woningbouwvereniging Sint Bavo met de Vereniging tot verbetering van volkshuisvesting Sint Bavo uit 1918. Twee Bavo's met veel Haarlemse geschiedenis die samen één zijn geworden.

Opgemerkt wordt nog dat je vanaf het pleintje een prachtig zicht hebt op de hoge witte toren van de Bakenesserkerk.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)
Noord Hollands Archief