

Ceciliasteeg naast Jansstraat 44



Wat is dit?

De Jansstraat is een van de oudste straten van Haarlem. Ze loopt vanaf de Grote Markt tot aan de Nieuwe Gracht. Daar stond vroeger de Janspoort. Het verlengde van de Jansstraat heet dan Jansweg. Dit geldt trouwens ook voor de Kruisstraat en de Kruisweg, in combinatie met de Kruispoort.

De Jansstraat is vernoemd naar de commanderij van Sint Jan. Dit klooster vestigde zich in 1317 aan de tegenwoordige Jansstraat. Het meest zuidelijke deel van dit klooster grensde aan de Ceciliasteeg welke op haar beurt vernoemd is naar het voormalige Sint Cecilia-klooster.

De muur waarin de raadselachtige objecten zijn aangebracht is de noordgrens geweest van het Cecilia-klooster. Over dit vrouwenklooster is niet zoveel bekend. Waarschijnlijk werd het in 1418 gesticht, misschien wel eerder. De dames hielden zich bezig met weven. Daar is met de Haarlemse linnenwevers nog veel over te doen geweest, want die vonden dat maar oneerlijke concurrentie. Later werd het een echt nonnenklooster met strengere leefregels.

Toen er in Haarlem een beeldenstorm dreigde gaven de nonnen hun weinige kerksieraden voor alle zekerheid in bewaring bij hun bekende buurman Dirk Volkertsz. Coornhert (1522-1591). Coornhert woonde zuidelijk van het klooster en vandaag de dag staat er op het pleintje een tekst van hem op de muur: *Wie niet twijfelt, leert niet*. Door de Reformatie verviel het klooster aan de stad en zeker al in 1592 werden op de plek van het klooster huizen gebouwd.

Dit deel aan de Jansstraat is altijd bewoond geweest door welgestelde en aanzienlijke burgers. In 1800 kocht de stad het hele huizencomplex tussen Morinnesteeg en Jansstraat om er een nieuw stadhuis te bouwen. Het oude stadhuis zou gaan dienen als rechtbank. Zover kwam het niet helemaal, want een paar jaar daarna werd het nieuwe gebouw aan de Jansstraat overgedaan aan het Rijk voor het Departement van de Zuiderzee. Dat duurde maar even. Daarna is gebouw vele malen van functie gewisseld. Momenteel wordt het sterk vervallen gebouw opgeknapt voor woningen.

Op de hoek van de Jansstraat en de Ceciliasteeg zijn in de al gerenoveerde buitenmuur een drietal kleine objecten opgenomen: een soort engeltje, een eng doodshoofd met hoed en een tegeltje met de tekst: *Team Wasted*.

De bedoeling hiervan is niet duidelijk en ook niet of dit officieel aangebrachte artikelen zijn of dat iemand ze zomaar in de verse stuclaag heeft gedrukt. Ze zitten er inmiddels al langere tijd, reden om ze toch noemen op deze historische plaats. Opvallend is dat het tegeltje qua vormgeving en naam *Team Wasted*, te maken lijkt te hebben met hedendaagse muziek.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)

Noord Hollands Archief