

## Groendaalsteeg 20



## De Vonk

Wanneer je een beetje bekend bent in Haarlem en omgeving denk je bij Groendaalsteeg in eerste instantie aan een schrijffout. Moet het niet Groenendaalsteeg zijn, naar het landgoed Groenendaal in Heemstede? Wanneer je er de papieren op na slaat blijkt Groenendaal hier niets mee te maken te hebben. Wat dan wel? De verklaring ligt in de geschiedenis van lang geleden. De Groendaalsteeg is een onderdeel van het stadsdeel De Kamp dat op zijn buurt bij de Heiliglanden hoort. Je weet wel dat deel waar het oude Frans Hals Museum is. In de Kamp, de naam zegt het al, moet toentertijd veel groen zijn geweest. Straten zijn daarnaar vernoemd zoals de Essenstraat, maar ook de Groendaalsteeg.

Het huizenblokje aan De Witstraat en de Groendaalsteeg is gebouwd in 1990. De bewoners zijn aangesloten bij de Hartenkamp Groep. Op deze locatie van De Witstraat en Groendaalsteeg wonen zij met een aantal volwassenen. De woningen zijn geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij wonen daar met een grote mate van zelfstandigheid, maar kunnen als het nodig is een beroep doen op een begeleider. Ook kunnen ze

samen in de gemeenschappelijke ruimte een kopje koffie drinken en even bijpraten.

Opdrachtgever voor de bouw was de Stichting woonmaatschappij De Vonk. Zij plaatsten in 1990 een herinneringsteen aan de bouw.

De Stichting woonmaatschappij De Vonk is later gefuseerd met de Stichting woonmaatschappij Haarlem samen met 't Sant en Sint Bavo. Daarna volgden nog meer fusies.

De Vonk heeft op nog meer plaatsen in Haarlem woningen gerenoveerd en daar ook een identieke herinneringssteen geplaatst. Zo kun je er nog één laag in de gevel zien op de hoek van de Vrouwenstraat en de Bakenessergracht.



De Groendaalsteeg en vooral De Witstraat hadden eind 19<sup>de</sup> eeuw en begin 20<sup>ste</sup> eeuw een naam opgebouwd vanwege de vele volkslogementen. Heel wat anders dan de B&B 's van tegenwoordig. Deze logementen waren heel eenvoudig en veelal bedoeld voor één nacht. Vaak sliepen meerdere personen in een slaapruijnte. Denk maar daklozen, werkloze hoeren, kermisgangers, bedelaars en allerlei ander volk met weinig geld. Het zag er toen dan ook niet uit. Een buurt die je beter kon mijden. Gelukkig is er nu veel veranderd en is de buurt ingrijpend gesaneerd en een stukje Haarlem geworden waar bijvoorbeeld graag wordt rondgekeken tijdens stadswandelingen.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)