

Grote Houtstraat 173



laawaaiiger en vuiler in stad. De grote huizen werden verlaten om in de frisse lucht en rustig aan de buitenkant van Haarlem te gaan wonen (Heemstede, Bloemendaal). Winkeliers zagen hun kans schoon met al die mooie ruime huizen voor hun winkels en daarmee werd de Grote Houtstraat een belangrijke winkelstraat.

Op de plaats van de huidige banketbakkerswinkel stond eind 19^{de} eeuw een hoefsmederij met daarnaast een zadel- en rijtuigmakerij. Tegen 1910 verdwenen deze twee panden en liet bakker François Hellingman hier een bijzonder nieuw pand bouwen. Een symbool voor de nieuwe tijd. Architect J.C. van den Berg (1869 -1919) ontwierp het winkelpand met een grote etalage met een hoek van gebogen glas, een buitenportiek en op de eerste verdieping een fantastische erker. Hij bedacht ook de twee gouden draken die hun tanden in de muur zetten. Sinds 2011 is het gebouw gemeentelijk monument.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)
Noord Hollands Archief

Draken

De Grote Houtstraat is onze belangrijkste winkelstraat. Dat is niet altijd zo geweest. Deze belangrijke noord-zuid verbinding bestaat wel al heel lang. Zelfs in de tijd voordat Haarlem stad was, al was de weg dan niet bestraat zoals nu. Misschien liepen de Romeinen via deze weg naar hun vestinghaven nabij Oud Velsen.

In 1245 kreeg Haarlem stadsrechten en lag een deel van de Grote Houtstraat binnen de stadsmuren en een deel er buiten. Pas in de 15^{de} eeuw lag de gehele Grote Houtstraat binnen de stadsmuren en was ze bereikbaar via een grote en stevige stadspoort, de Grote Houtpoort aan de zuidkant van de stad.

Binnen de stadsmuren was het veilig wonen en daarmee werd de Grote Houtstraat geleidelijk aan één van de drukste en voornaamste straten van de stad. Belangrijke mensen wilden hier wonen en lieten grote huizen bouwen. Het werd een deftige woonstraat. Pas toen de industrialisatie in de tweede van de 19^{de} eeuw op gang kwam werd het



Bakker Hellingman is opgevolgd door diverse andere banketbakkers.

Bakker Frank en zijn vrouw hebben er onder andere lang gezeten en hadden zelfs een winkelhoekje waar je koffie kon drinken.

Frank is op zijn beurt opgevolgd door banketbakker Michel die met zijn producten de aloude bekendheid van de zaak eer aan doet.