

## Obistraat 54



Linksboven is in het materiaal de naam DE LIEFDE geschreven. De opdrachtgever en wellicht maker heeft daarmee ongetwijfeld iets bedoeld wat verder niet zomaar is te herleiden. Wel werd het huis overeenkomstig de gevelsteen DE LIEFDE genoemd.

De Obistraat is vernoemd naar een eiland in de Molukken in Indonesië. Veel straten in deze buurt heten naar eilanden van Indonesië. Het eiland is bekend om een daar voorkomende vlindersoort (*Ornithoptera aesacus*) en vele soorten vogels.

## De Liefde

De meeste oude gevelstenen zijn in het centrum van Haarlem terug te vinden. Dat komt doordat met een gevelsteen een huis kenbaar gemaakt werd in de periode dat er nog geen huisnummers waren (uitvinding van Napoleon). Denk maar aan *In de Toelast* in de Jansstraat.

Later zijn er veel gevelstenen bijgekomen als huisversiering. Dat is vooral gebeurd in het begin van de 20<sup>ste</sup> eeuw, maar ook nog later en zelfs nog vandaag de dag. De Stichting Geveltekens Vereniging Haarlem (SGVH) verleent daarbij graag advies en een bemiddelende rol

De Obistraat is niet in het oude centrum van Haarlem, maar vormt een onderdeel van de Molukkenbuurt en vervolgens de grotere Indische Buurt.

Nummer 54 is gebouwd in 1932. Of de gevelsteen ook zo oud is is de vraag. Je ziet op de steen een zeilschip afgebeeld met de wind vol in de zeilen. Met de hoge achterkant en de openingen voor de kanonnen is een 17<sup>de</sup> -eeuws schip herkenbaar.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)  
Gevelstenen.net