

Botermarkt 9 A t/m I



Bruiningshofje

Verscholen achter een hek en een smalle lange gang ligt de toegang naar het Bruiningshofje. Zo stilletjes en verborgen dat vele Haarlemmers dit Hofje niet kennen. De gang ziet er somber uit, maar als je deur door bent is alles anders.

Mocht je twifelen of je op het goede adres bent dan geeft de naamsteen boven de poort duidelijkheid. Je ziet daarop aangegeven dat achter de poort het Bruiningshofje is. De stichtingsdatum is meer dan 400 jaar geleden in 1610.



De vier oudste huisjes rechts na de ingang zijn in 1936 afgebroken en vervangen door twee nieuwe woningen. De twee huisjes links na de poort werden gerestaureerd. Om het heugelijke feit van deze grote verbouwing te vieren werd de huidige naamsteen boven de poort aangebracht. In 1975 werden de twee huisjes links nog samengevoegd tot één woning. In 1994 werden de woningen verder aangepast naar de normen van die tijd.



De stichter van het hofje, Jan Bruininck, heeft zijn naam aan het hofje gegeven. Het Bruiningshofje is van oorsprong een familiehofje voor Doopsgezinde oudere vrouwen. Als de vrouwen uit de familie Bruininck (de naam veranderde in de tijd naar Bruining) een plaats op het hofje wilden, kregen zij voorrang, mits zij wel lid waren van de Doopsgezinde Gemeente.

De huisjes zijn gelegen om een groene tuin. De rood-wit geschilderde luiken, de ramen met roede-indeling en de tweedelige deuren geven het geheel een knus karakter.

Bron: Jaarboek 1981 Vereniging Haerlem – Haarlems monumentenzorg in 1981