

Schroeder van der Kolkstraat 12



Noorman

De Schroeder van der Kolkstraat is onderdeel van de Geleerdenbuurt van de Boerhaavewijk in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk.

Schroeder van der Kolk (1797 – 1862) was hoogleraar anatomie en fysiologie aan de hogeschool van Utrecht en stond als psychiater aan de wieg van de krankzinnigenwet van 1841.

Voor die tijd was van geneeskundige behandeling van krankzinnigen geen sprake. De lijdens werden in het dolhuis opgeborgen. In Haarlem kennen we daarvoor nog het gebouw van het tegenwoordige Museum van de Geest op het Bolwerk.

Schroeder van der Kolk overtuigde zijn medebestuurders dat krankzinnigen als zieken beschouwd en behandeld moesten worden. Behalve in zijn strijd voor betere behandeling van psychiatrische patiënten zette hij zich ook in voor de behandeling van alcoholverslaafden.

Op nummer 12 is boven de voordeur een gevelsteen geplaatst. Deze op het oog oude steen is vermoedelijk een zogenaamde sluitsteen geweest en daarmee onderdeel van een omlijsting in de vorm van een boog. Je ziet een afbeelding van een krijger (Noorman?) met in zijn hand een getrokken zwaard en een schild voor zich. De steen is zeer waarschijnlijk ouder dan de woning uit 1966. Uit de gegevens komt naar voren dat de steen uit het Rijksmuseum is verkregen.

In relatie met Schroeder van der Kolk en de Boerhaavewijk is het wellicht interessant te weten dat Boerhaave (1668 – 1738) een zeer beroemde arts en hoogleraar was te Leiden. Zijn faam was zelfs tot in China doorgedrongen. Daarnaast was hij ook bedreven in de scheikunde en plantkunde. Hij had het zeer aansprekende motto:

Eenvoud is het kenmerk van het ware.

Bij zijn colleges als hoogleraar praktische geneeskunde in Leiden introduceerde hij de klinische les bij het bed van de patiënt om daarmee zijn studenten te leren een betere diagnose te stellen, dan alleen op basis van geschriften.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)