

Smedestraat 9-11



horen staan er niet meer. Wel is vermeldenswaardig dat in de voorganger van het ex-politiebureau van 1872 tot 1894 het postkantoor was gevestigd. Het postkantoor verhuisde later naar de Zijlstraat tegenover de Nieuwe Groenmarkt en het oude postkantoor werd gesloopt om ruimte te maken voor een nieuw politiebureau.

Het nieuwe gebouw werd als politiebureau ontworpen door de toenmalige stadsarchitect Jacobus Leijh (1856 – 1902). De bouwstijl is het meest verwant aan de neo Hollandse Renaissance met veel natuurstenen sierstukken in de muren en het wapen van Haarlem in een halfronde steen boven de entree. In 1937 volgde nog een uitbreiding door de aankoop van Smedestraat 11.

Opvallend element in het geheel is het torentje dat uitmondt in een torenhelm. In deze toren zie je hoog boven je twee natuurstenen gehelmden koppen die verwijzen naar de voormalige functie van het gebouw.

Het complex verloor zijn functie als politiebureau in 1975 toen de politie verhuisde naar de Koudenhorn.

Als stadsarchitect ontwierp Jacobus Leijh diverse bruggen in Haarlem zoals de Kennemerbrug, de Nassaubrug en de Prins Hendrikbrug. Naast deze laatste brug verrees ook van zijn hand de *Opleidingschool voor Meisjes* en even verderop in de Wilhelminastraat de *Opleidingschool voor Jongens* met de prachtige timpaan van de gesloopte Kennemerpoort. In Haarlem-Oost ontwierp hij eveneens het toen nieuwe openbare slachthuis.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)
Noord Hollands Archief
Gevelstenen.net

Politiebureau

De Smedestraat bevindt zich in het hartje van de oude binnenstad en loopt van de Krocht naar de Grote Markt. De straat maakt deel uit van de zogeheten *Rode Loper*, een autoluwe route voor voetgangers en fietsers.

Vroeger had de straat veel aanzien en stonden er grote huizen voor rijke families. Hierin woonden veelal de regenten die het in de stad voor het zeggen hadden.

Door de vele aarzelende verbouwingen van de laatste decennia heeft de straat veel te lijden gehad en nog is het aanzien bepaald niet een schoonheid.

Toch is er nog het nodige bezienswaardige aanwezig zoals bij de Grote Markt het gebouw van de Historische Vereniging Haarlem: *De Hoofdwacht* met de oudste stenen muur van de stad aan de kant van de Smedestraat. Aan het andere eind van de straat staat het voormalige politiebureau. Nog niet zo oud als de Hoofdwacht, maar toch een zeer respectabel gebouw uit 1898.

Natuurlijk gaat de geschiedenis op deze plek veel verder terug dan 1898, maar de panden die daar bij

