

Nassaulaan 16



Bij de ramen van de eerste verdieping is een soort van gevelsteen: "Rooten Witsenburch". De voorstelling is niet, zoals gebruikelijk, in een gevelsteen uitgehakt, maar uit het gevelvlak naar voren gemetseld. Onder de voorstelling van een zware kasteeltoren is de tekst "Rooten Witsenburch" in de steen gekrast en vervolgens verguld.



Rooten Witsenburch

De straat is hier heel breed. Dat heeft een reden. Vroeger was hier namelijk de vestinggracht die in de 19^{de} eeuw is gedempt. Vandaar de breedte. De straat is toen ook van naam gewijzigd van Kraaijenhorstergracht naar Nassaulaan. De bewoners vonden dat een deftiger en vrolijker geluid dan de zwarte klank van Kraaijenhorstergracht.

Overigens staat hier rechtsonder een afbeelding van deze plek toen de vestinggracht er nog was. Nummer 14 en 16 staan links op deze tekening uit 1818. Vrijwel niets van dit mooie plaatje is vandaag de dag nog te herkennen. De toren is van het zijklooster, waar later het postkantoor werd gebouwd. Je kijkt in de richting van het zuidwesten (De huidige Gedempte Oude Gracht); wat is er veel veranderd.

Nummer 16 is mooi gerestaureerd, gelijk met nummer 14.



In 1962 kocht de gemeente de twee vervallen panden nummer 14 en 16. Helaas zag zij geen kans om de restauratie te bekostigen. Uiteindelijk werd besloten om de panden weer van de hand te doen. Dat lukte in 1968 toen de Stichting Diogenes Amsterdam de panden kocht. Deze startte de restauratie die eind 1971 werd afgerond.

Op basis van een oude foto vanuit het archief zijn bijvoorbeeld de gevels weer hersteld naar het oude model. Ook werden in nummer 16 nieuwe kruisvensters naar oud model aangebracht.

Jan Ockerse was in 1651 eigenaar van onder andere nummer 16. Als meester metselaar zette hij toen een nieuwe gevel in zijn pand met de uitgemetselde burcht en wellicht ook de teksten op de uitstekende stenen boven de kunstig gemetselde nissen waarvan de opening schuin naar binnen loopt. Om de twee teksten te zien moet je wel hele goede ogen hebben. Voor het gemak staan ze hieronder:

"Weet en toondt wat in u harsens woont".

"Segt niet verwaantheid is te slecht, maar vermaent hy meester en knecht".

Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek "Gevelstenen van Haarlem" geschreven door Peter van Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie voor te bereiden.

Bron: Jaarboek 1971 Historische Vereniging Haarlem – Monumentenzorg