

## Schoterweg 10



gevaarlijke punten goed te leren kennen.

Toen men voor het rijexamen naar de Kleverlaan moest verloor het café veel klandizie en daarmee inkomsten. Het ging zienderogen niet goed en in 1990 werd het gebouw gesloopt. Eind 2003 was de plek

weer bebouwd en stond er geen nieuw café, maar een appartementencomplex. In de gevel daarvan werd ter herinnering aan het vroegere café Schoonzicht een nieuwe gevelsteen aangebracht. De steen werd gemaakt



Bron: Historisch Schoten  
Noord Hollands Archief

## Café Schoonzicht

Het pand dat hier staat is heel modern, maar heeft toch een gevelsteen gekregen. Een gevelsteen heeft een veel oudere geschiedenis en gaat eeuwen terug. In het begin was de gevelsteen een merkteken voor het huis waar hij in zat. Zo kon de eigenaar aangeven waar hij woonde, want huisnummers waren er nog niet. Die kwamen pas in de tijd van Napoleon aan het begin van de 19<sup>de</sup> eeuw.

Toch is het plaatsen van een gevelsteen of een gevelteken nooit helemaal verloren gegaan. Een bewijs daarvan zie je hier.

In de gevel zie je boven de ramen van de begane grond de gevelsteen **SCHOONZICHT**. Deze steen verwijst met haar naam naar haar voorganger, het oude Schoonzicht, dat beter bekend stond als café Burgers.

De familie Burgers heeft er lang gezeten en had achterin haar zaak zalen voor bruiloften en partijen. Het café werd vooral bekend als de plek waar je naar toe moest voor het behalen van je rijbewijs. Ik weet nog goed dat je met je lesauto naast de zaak moest parkeren om binnen eerst je examen theorie te doen en als dat goed was meteen daarna moest afrijden. Met lessen had je al veel in de buurt gereden om de



gevaarlijke punten goed te leren kennen.

Het vroegere gebouw zoals je hier op de linker foto ziet, had aan de gevel een gelijknamig goudkleurig naambord dat helaas niet bewaard is gebleven.

Schoonzicht zal betrekking hebben gehad op het Frans Halsplein dat in feite voor de deur ligt. Toen er nog militairen in Haarlem waren gelegerd was het plein een exercitieveld voordat het 1880 voor bebouwing werd verkocht en er een parkje ontstond.