

Saenredamstraat 73



De noordelijke kant van de Saenredamstraat grenst aan het enorme terrein van de voormalige Ripperdakazerne. In en rond de gebouwen op het terrein zijn in 2009 woningen en kleine kantoorruimten gebouwd. De oude gebouwen van de kazerne dateren van 1884 naar ontwerp van majoor I.J.H. Gijsberti Hodenpijl. In het ontwerp waren ook woningen opgenomen voor getrouwde officieren. Deze woningen bevonden zich net buiten het kazerneterrein aan de Saenredamstraat.

Aan het einde van de WO II op 8 mei 1945 stonden vele mensen langs de kant van de weg om de bevrijders toe te juichen. De vreugde was enorm en de Canadese bevrijders deelden sigaretten en chocolade uit. Jongens mochten meerijden op hun militaire voertuigen. Het was feest, feest, feest.

Aan de achterkant van het huis Saenredamstraat 73 is nog een herinnering aan die feestvreugde te zien. Op de achtergevel heeft iemand er indertijd de naam KLEIN CANADA in de Canadese kleuren rood-wit op geschilderd.



Als je over het bruggetje naar de achterkant van het huis loopt en de tijd neemt om goed te kijken kun je het ontcijferen. Het is weliswaar niet echt goed meer te lezen, maar het gaat. Wellicht kan het in de toekomst worden opgeknapt. Iets wat de aandacht heeft van Historisch Schoten en de Stichting Geveltekens Vereniging Haarlem (SGVH).

Klein Canada

Ten noorden van de Bolwerken lag voor 1927 de heerlijkheid Schoten als deel van het zogeheten baljuwschap Brederode. De gemeente Schoten die hieruit voortkwam ten tijde van de Bataafse Republiek in 1798 bestond uit maar liefst zeven heerlijkheden. In 1884 en vooral in 1927 werd het gehele gebied geannexeerd door de gemeente Haarlem

De naam Schoten is mogelijk terug te voeren op de zanderige bodem die hier aanwezig is. Daardoor was het niet goed mogelijk om sloten te graven als afscheiding tussen de stukken land en werd dit gedaan met houten schotten. Zo'n afgeschot stuk land noemde men een schot of schoot.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)
Noord Hollands Archief