

## Scheltemakade 17



## Strijdwagen

Vanuit het huis op de Scheltemakade kijk je rechtstreeks op het Spaarne. De rivier die zo'n belangrijke speelt in de geschiedenis van Haarlem.

Lennart Nijgh schreef het en Boudewijn de Groot zong het:

*Het Spaarne stroomt  
Het Spaarne stroomt  
Het Spaarne stroomt voorbij*

De Scheltemakade heette eerder de Zonnekade en was een voortzetting van de Zonnelaan. Nu is de kade vernoemd naar mevrouw Elisabeth Scheltema-Conradi (1899 - 1972), die langdurig lid was van de gemeenteraad van Haarlem en zelfs een viertal jaren wethouder. Zij woonde aan de Zonnekade in een door Han van Loghem ontworpen huis, het zogeheten *Scheltemahuis* (Scheltemakade 1).

Naast de entree in de voorgevel is een gevelsteen opgenomen. Daarop is de God Apollo te zien in een in volle vaart rijdende gouden strijdwagen bespannen

met twee paarden. Op de steen is rechtsboven de naam van **Phoebus Apollo** afgebeeld.

Apollo is een bekende Griekse God die met veel zaken is verbonden zoals de zon, het boogschieten, genezing en ziekten, muziek en dans, poëzie, waarheid, profetie en kennis. Hij is vooral bekend als God van de zon. Een belangrijke taak had hij dat hij ervoor moest zorgen dat de zon elke dag zou opkomen. Over de wijze waarop zegt de mythe dat Apollo elke dag zijn krachtige paarden voor zijn gouden strijdwagen spant en samen met hen de zon door de hemel sleept. Eerder werd dit al gedaan door de godheid Helios.



Apollo staat verder nog bekend als ideaal van de jeugd en atletiek. Hij is de zoon van de oppergod Zeus en Leto en heeft als tweelingzus Artemis, de godin van de maan en de jacht. Zij brengt 's avonds de duisternis op haar eigen wagen.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)  
Gevelstenen.net