

Churchillaan 62



(1874 - 1965) kreeg de laan de naam Churchillaan. Churchill was een Engels historicus, politicus en schrijver. Bovendien ook nog minister-president van het Verenigd Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1953 kreeg hij de Nobelprijs voor de letterkunde.

Door de brede Churchillaan reed vanaf 1917 een elektrische tram. Dat duurde tot 1948 toen een busdienst het van de tram overnam. Het eigen vervoer heeft in jaren negentig vrijwel een einde gemaakt aan het busverkeer door de wijk.

Op nummer 62 is boven de entree een gevelsteen aangebracht met de naam: DJANGAN-KIRA. Voor zover kon worden nagegaan is dit Maleis en zou de betekenis zijn: TEL NIET.



Djangan-kira

Een van de belangrijkste wegen in Zuiderhout is de Churchillaan.

De wijk Zuiderhout is begin vorige eeuw gebouwd op de vroegere gronden van de voormalige buitenplaatsen Oosterhout en Zuiderhout. Het was vanaf het begin van de bouw al het voornemen om dit gebied te bestemmen voor een villapark voor mensen die het goed konden betalen. Hier was rust in de nabijheid van de stad. De Haarlemmerhout lag vlakbij en de duinen en de zee waren eveneens goed bereikbaar. Bovendien werd de stad Haarlem steeds drukker en daarmee lawaaiiger, wat de trek naar buiten nog aantrekkelijker maakte.

De naamgeving van de lanen werd toen nog gedaan door de gemeente Heemstede waar Zuiderhout onder viel. Dat gebeurde tot Haarlem dit gebied in 1927 annexeerde. De Churchillaan heette toen nog Middellaan en behoorde bij de eerste lanen in de nieuwe wijk. Met de naam werd aangegeven dat de laan midden door de wijk liep.

Na het overlijden in 1965 van Sir Winston Churchill



Dit heeft zeer waarschijnlijk met Ambon te maken. Een herinnering aan de tijd dat Indonesië nog Nederlands Indië was.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)

Noord Hollands Archief