

Scheltemakade 14



Uiltje

Zuiderhout is een groene wijk die als geheel geldt als beschermd stadsgezicht. Gebouwd op de vroegere weilanden van het Elisabeth 's Gasthuis en later op de gronden van de buitenplaatsen Zuider- en Oosterhout.

Begin 20^{ste} eeuw werden de buitenplaatsen verkocht en de grond opgesplitst in bouwkavels. De in 1899 opgerichte NV Haarlemmerhoutpark verzorgde de verkoop. De stratenindeling werd verzorgd door de Haarlemse landschapsarchitect Leonard Springer, die in Haarlem en Bloemendaal al vele werken op zijn naam had staan. De veelal gebogen in plaats rechte lanen hebben wij vooral aan hem te danken, want hij was een liefhebber van de Engelse landschapstijl waar gebogen lanen en waterpartijen een kenmerk van zijn.

De Scheltemakade is een onderdeel van Zuiderhout en heeft als voordeel dat zij aan het Spaarne ligt. Dat betekent een mooi uitzicht. Maar het huis heeft ook een grote tuin. Ruimte rondom, een fijne plek.

De Scheltemakade heette eerder de Zonnekade en was een voortzetting van de Zonnelaan. Nu is de kade vernoemd naar mevrouw Elisabeth Scheltema-Conradi (1899 - 1972), die langdurig lid was van de gemeenteraad van Haarlem en zelfs een viertal jaren wethouder. Zij woonde aan de Zonnekade in een door Han van Loghem ontworpen huis, het zogeheten *Scheltemahuis* (Scheltemakade 1).

Het huis op nummer 14 is in 1927 gebouwd en de gevelsteen dateert van een jaar eerder namelijk 1926. Waarschijnlijk was die al klaar voordat het huis werd opgeleverd.

De gevelsteen zit in de zijgevel naast de entree. Je ziet op de steen een uil afgebeeld met de daaronder de tekst **OCT 1926**. Niet duidelijk is wat voor soort uiltje het betreft, wel kun je zien dat de uil beschilderd is geweest; gepolychromeerd met een mooi woord. De kwaliteit daarvan is heel matig. De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) zou dat graag verbeterd zien. Misschien is dat inmiddels wel gebeurd.

Harry Mulisch woonde van 1941 tot 1955 in de nabij gelegen Anna van Burenlaan. Daar schreef hij zijn eerste verhalen en romans. Een van de bekendste daarvan is *De Aanslag*. Deze begint met het in de WO II doodschieten door het verzet van een heel foute politieagent. In werkelijkheid vond deze aanslag op de Haarlemse Westergracht plaats. In het boek is de aanslag op de Scheltemakade ter hoogte van nummer 14.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)
Gevelstenen.net