

## Bakenessergracht 79

## E.J. Hilterman Zadelmakerij



aan het Spaarne stond.

De naamgever van het bedrijf, E.J. Hilterman, werd geboren op 15 mei 1894 in de A.L. Dyserinckstraat 33. Zijn vader plaatst hem op 10-jarige leeftijd als zadelmakersknecht in de leer bij de fa. Wijdeman aan de Lievevrouwengracht. Na drie jaar gaat hij aan het werk in Gemert, Daarna volgen Borculo en Goch in Duitsland. In 1914 moet hij in militaire dienst. Na 1918 gaat hij werken bij Circus Carrée en later in het circus met een paardenact.

De zadelmakerij die hij start aan de Zomervaart gaat al snel failliet. Hij vertrekt voor enkele jaren naar België om daar in de mijnen te werken. Terug in Haarlem is hij korte tijd conducteur op de tramlijn Amsterdam - Zandvoort.

Omstreeks 1937 opent hij de zadelmakerij aan de Bakenessergracht, een carrière die een langere levensduur is beschoren en die drie generaties zal duren.

In 1952 wordt er een filiaal geopend op Spaarne 38, terwijl er dan ook een winkel is op Rijksstraatweg 162. Hij was een gezien persoon in Haarlem en verwierf bekendheid met het opgezette paard dat voor de winkel

De glas-in-loodramen dateren van ongeveer 1945 – 1950. De toevoeging 'en Zonen' verwijst naar zijn zoons Gerard, Andries en Ben die in die tijd ook in het bedrijf werkzaam waren.



In 1997 verkocht de laatste Hilterman, kleinzoon Albert, het pand. De nieuwe eigenaren vervingen de deur rechts in de gevel, die toegang gaf tot de vroegere werkplaats, door een raamkozijn. Hiermee was de situatie weer zoals 1919. Zowel zij als de nieuwe eigenaren in 2018 hebben de glas-in-loodramen intact gelaten, zodat die ons blijven herinneren aan de ambachtelijke geschiedenis van dit pand.

Voor de uitgebreide beschrijving zie de website: [homepage](#), [zien](#), [gevelstenen](#), [archief](#): Bakenessergracht 79