

## Marsstraat 104



## Wolf

Verreweg de meeste geveltekens, waaronder gevelstenen, zijn te zien in het oude centrum van Haarlem. Zij hadden daar de functie om de herkenbaarheid van het huis duidelijk te maken. Dat was nodig omdat in vroeger tijden huisnummers nog niet in gebruik waren. Dat werd pas ingevoerd in de tijd van Napoleon, in het begin van de 19<sup>de</sup> eeuw.

Zo oud is de steen in de Marsstraat niet, anders zou het huis wellicht het *Huis met de Wolf* zijn genoemd.

De huizen in de buurt, Schotervlieland, van de wijk Te Zaanenkwartier zijn veelal in de jaren vijftig gebouwd. Nummer 104 heeft het bouwjaar 1952 en heeft als bijzonderheid de gevelsteen *Wolf*, welke boven de voordeur aan de zijkant van het huis is te zien.

Afgebeeld is een wolf die midden in een bos staat tussen bomen en planten. Het is een volwassen beest, die doet denken aan de tekeningen in het verhaal van De Wolf en Roodkapje. Hij heeft zijn bek open alsof hij iets zegt tegen een onzichtbaar iets of iemand.



De Germanen vereerden de wolf als een heilig dier. De wolf was een boodschapper van de goden en had voorspellende gaven. Toch kreeg de wolf in het algemeen een slechte reputatie. Denk maar aan de sprookjes van Roodkapje, de wolf en de zeven geitjes en de wolf en de drie biggetjes. Nadat de wolf in Nederland door de jacht al lang verleden tijd is, zijn er nu alweer enige jaren duidelijke meldingen dat de wolf Nederland vanuit Duitsland ontdekt. Vele discussies zijn gaande van hoe men hier mee om moet gaan.

De gevelsteen met de wolf heeft niets met de Marsstraat te maken. Toch is het wel leuk om te weten dat de planeet Mars is vernoemd naar de Romeinse oorlogsgod van die naam (Grieks: Ares).

Men weet dat Mars sporen heeft van een dampkring en het daarom mogelijk wordt geacht dat er enig organisch leven is. Mars wordt ook wel de rode planeet genoemd.

Om een idee van de afstand naar Mars te krijgen geldt dat in 1964 de Amerikaanse raket Mariner 4 er na lancering acht maanden over heeft gedaan om Mars te bereiken en daar duizenden foto's te nemen.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)  
Gevelstenen.net