

Fonteinlaan 9-11



Terug naar het *Wapen van Amsterdam*. In 1908 werd dit Hotel Café Restaurant afgebroken en werd op deze mooie locatie een luxe villawoning gebouwd die de naam *Huize Hildebrand* kreeg. De nieuwe eigenaar had waarschijnlijk wat met Amsterdam te maken want bovenin de gevelpunt is het stads-wapen van Amsterdam te zien. Architect was Jack London die in Haarlem meerdere huizen



Huize Hildebrand

De naam Hildebrand is in Haarlem geen onbekende. Een *Onaangenaam mens in de Haarlemmerhout*, is het verhaal dat Hildebrand in 1839 schreef over Nurks. Een mannetje dat zittend op het terras van restaurant *Het Wapen van Amsterdam* aan zijn neef Hildebrand de voorbijgaande mensen beschrijft. Die verhalen zijn bewaard gebleven in het boek *De Camera Obscura* dat Hildebrand, een pseudoniem van Nicolaas Beets, schreef.

Op deze plek waar de Dreef aansluit op de huidige Fonteinlaan waren in het begin van de 19^{de} eeuw diverse logementen en herbergen. Hier was ook de gemeentegrens van Heemstede en Haarlem en Heemstede was qua accijns goedkoper dan Haarlem. De Heemstedse kant was dan ook erg gewild bij de tapperijen en trok, omdat zij goedkoper waren en meer mochten qua sluitingstijden, ook meer publiek.



heeft gebouwd (onder andere in de Zijlstraat en aan de Jansweg).

De bewoning heeft nauwelijks tien jaar geduurd toen het in 1918 als restaurant in gebruik werd genomen. Daarna werd het in het statige gebouw de bank Pierson en weer een kantoor gevestigd. Ook dat kreeg een einde en nu is het pand verbouwd tot een zorgresidentie waar sinds 2004 voor ouderen particuliere zorg wordt geboden door de landelijke organisatie *Domus Valuas*. De uitstraling van het pand is behouden gebleven en is nog steeds zeer luxe. Vooral aan de zijde aan de Fonteinlaan is de gevel versierd met vele natuurstenen elementen waarvan de omlijsting van de raampartij op de eerste verdieping opvalt en waarin je ook de naam *Hildebrand* kan lezen.

Bron: Noord Hollands Archief
Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)