

Korte Veerstraat 1



het winkelpersoneel) heeft vele versieringen gekregen zoals die pasten in die tijd van grote vooruitgang. Je ziet opvallende banden van zwart glas met een goudkleurige belettering, maar waar het in dit stukje specifiek over gaat zijn de afbeeldingen in de bogen boven de ramen op de eerste en tweede verdieping.

Op de bovenstaande foto zie je twee raambogen aan de zijde van de Lange Veerstraat ter hoogte van de tweede etage met afbeeldingen van *Mercurius* (links) en *Industria* (rechts). Mercurius is de Romeinse god van de handel, reizigers, dieven en de winst. Allerlei attributen daarvan zijn afgebeeld, zoals een geldbuidel en een koopvaarder onder vol zeil. Zijn snelheid wordt aangegeven door gevleugelde sandalen, een helm met vleugels en een gevleugelde staf met slangen omwonden.

De andere afbeelding is van de godin van de Nijverheid: *Industria*. Zij brengt de machines in beweging en zorgt voor de fabrieken op de achtergrond. Fabrieken die de overgang van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen symboliseren.



Aan de zijde van de Korte Veerstraat zie je in de raambogen ter hoogte van de eerste etage eveneens twee voorstellingen. De linker beeldt het bewerken van *schapenwol* uit en de rechter het *spinnen en weven* daarvan. Deze afbeeldingen hebben direct betrekking op de artikelen die hier vooral in de begintijd in de winkel werden verkocht, namelijk textiel in vele soorten en maten, zoals nog op de glasborden op de gevel staat aangegeven. Jammer is dat de voorstellingen zo hoog zitten waardoor ze minder duidelijk zijn te zien. Met een verrekijkertje kun je je laten verrassen door de vele details.

V&D koos deze plek voor hun winkelpand niet zomaar. Toen het begin 1900 werd gebouwd lag hier het hart van de Haarlemse winkelstand. *De Zon* fungeerde tot 1959 als winkel. Daarna zat er een tijd een lingerie-atelier en een magazijn. Vervolgens kwam het leeg te staan, waar het niet beter van werd. Uiteindelijk werd het in 1985 door Cobraspen Vastgoed gerestaureerd en kreeg het een stuk van zijn oude glorie terug. Voor het publiek goed te zien, nadat het in gebruik was genomen als restaurant / brasserie.

Bron: Noord Hollands Archief

Wikipedia (CC-BY-SA Licentie) en Gevelstenen.net

Raambogen

Deze voormalige winkel van Vroom en Dreesmann (V&D) werd in 1899 gebouwd. Je kunt dat zien aan de jaargevelsteen hoog boven de ingang.

Begonnen in de Gierstraat werd het hier groot aangepakt en verscheen *De Zon* zoals de winkelketen toen nog heette. Op het dakkoepeltje is daar met een soort windvaan in de vorm van een zon uitdrukking aan gegeven.

Het winkel-woonpand (boven de begane grond met winkel woonde de directeur en