

Churchillaan 56



gemaakt aan het busverkeer door de wijk.

Op de hoek met de Prins Mauritslaan werd in 1925 de villa **Hoe het groeide** gebouwd. Of deze naam betrekking heeft op de sterke ontwikkeling van de wijk Zuiderhout of iets anders is mij niet bekend. Opvallend is dat de tekst niet in gevelsteen is verwerkt maar in flinke letters op de muur staat. Je kunt het lezen vanaf de lange zijde ter hoogte van de eerste etage aan de Churchillaan.

Men heeft mij verteld dat in de jaren van de tweede Wereldoorlog op het dak van het huis een sirene stond. Deze sirene moest de mensen in de wijk waarschuwen bij luchtalarm. Al snel verhaspelden de kinderen de naam van de villa in: *Hoe het loeide*.



De Engelse ambassadeur onthult in 1965 het naambord Churchillaan in de voormalige Middenlaan.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)
Noord Hollands Archief

Hoe het groeide

De Churchillaan heeft niet altijd zo geheten. Voorheen liep deze laan midden door de wijk Zuiderhout en heette Middenlaan. De naam Churchillaan kreeg ze in 1965 na het overlijden van Sir Winston Churchill (1874-1965). Churchill was een Engels historicus, politicus en schrijver. Bovendien ook nog minister-president van het Verenigd Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1953 kreeg hij de Nobelprijs voor de letterkunde.

Door de brede Churchillaan reed vanaf 1917 een elektrische tram. Dat duurde tot 1948 toen een busdienst het van de tram overnam. Vervolgens heeft het toenemende eigen vervoer in jaren negentig vrijwel een einde