

Klein Heiligland 1A



D' Jonge Wolf

De straat, Klein Heiligland, is onderdeel van de buurt Heiligelanden. Een buurt waarover veel is te vertellen. Juist dit adres, Klein Heiligland 1A komt voor in het boek *“De ontdekking van Haarlem”* van Bert Sliggers. Hierin wordt verteld over Job die met zijn vader Haarlem ontdekt. Een aantrekkelijk boek voor kinderen (en voor iedereen die in Haarlem is geïnteresseerd) met veel illustraties.

Deze gevelsteen is bijzonder, want zij is niet gemaakt van het traditionele zandsteen, maar van gebakken klei (terracotta). Dat vraagt veel meer onderhoud, maar de steen heeft dankzij restauraties de tand des tijds redelijk weten te doorstaan.

Boven de deur, waarvan het bovenlicht is voorzien van gebogen glasroeden, is de steen te zien met een springende wolf met op zijn rug een schaap.

In 2015 was de steen dringend aan onderhoud toe. De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) had dat al eerder aan de eigenaar gevraagd en een nieuwe bewoner wilde nu graag aan het herstel meewerken.

De restaurateur Jens Koolhaas heeft er zijn best op gedaan en het verval en de beschadigingen van de steen hersteld. Tevens werd de steen ter bescherming tegen weersinvloeden opnieuw beschilderd. De voorstelling van de wolf en het angstige schaap is daardoor veel sprekender geworden.



Meer bijzonderheden over de gevelsteen zijn te vinden in het boek “Gevelstenen van Haarlem” geschreven door Peter van Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie voor te bereiden.

Bron:

Jaarboek 2016 Historische Vereniging Haerlem – Nieuws over gevelstenen - Martin Busker.

Oude gebouwen in Haarlem – J.A.G. van der Steur (1907)

