

Lange Annastraat 24



De Aker

In de Haarlemse wijk de Vijfhoek, genoemd naar het pleintje waar vijf straten op uitkomen, vind je de Lange Annastraat. Dit straatje loopt vanaf de Breestraat naar het Nieuwe Kerkplein en is vernoemd naar het klooster van Sint Anna. Dit klooster uit 1485 bestaat niet meer, maar stond op de plek waar nu de Nieuwe Kerk staat. De toren bij deze kerk is in 1613 gebouwd door Lieven de Key voor de oude Sint Annakerk, behorende bij het klooster.

In het smalle straatje zijn meerdere gevelstenen en zelfs een hofje te bewonderen waaronder de gevelsteen: *De Aker*.

Een aker is de benaming voor een soort emmer waarin vloeistoffen kunnen worden bewaard en vervoerd. Een voorloper van onze huidige emmer.

Veelal werd een aker van metaal gemaakt, zoals koper dat als voordeel heeft dat het niet roest. De vorm is ook afwijkend van onze emmer doordat de aker een cilindrische vorm heeft als een pan en dat een steel of oren meestal ontbreken. Een hengsel is juist wel aanwezig, omdat de aker ook werd gebruikt om water uit een waterput op te halen. Dat gebeurde

met een lang touw dat aan het hengsel vastzat en over een katrol liep om de aker in de put te laten zakken en op te halen. In het oosten van land werd ook wel een hefboom met contragewicht gebruikt.

De aker in de Lange Annastraat heeft geen hefboom en zelfs geen touw. Hij hangt onder een soort afdakje. Misschien was op de plaats van dit huis in oude tijden een waterput aanwezig waaraan deze aker herinnering is .

Je ziet de aker aan de bovenkant van tussen twee grote deuren op de begane grond.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)