

Boereplein 1



Pastorie Jopenkerk

Met de verbouwing van het Raakskwartier is hier uiteindelijk een soort binnentuin ontstaan. Het is geen openbare tuin, maar je kunt hem wel goed bekijken. De hekken er omheen zorgen voor rust en ruimte.

Waar je tegenaan kijkt is de voormalige pastorie van de *Vestekerk* die vandaag de dag de *Jopenkerk* heet. De kerk zelf is het gebouw naast de pastorie, herkenbaar aan de hoge kerkraden met glas-in-lood. Achter die ramen staan de glimmende koperen brouwketels van Jopen. Ga maar eens kijken, als je er nog niet bent geweest.

De Vestekerk (Jopenkerk) werd in 1910 in gebruik genomen door de Vrijzinnige Hervormden. De kerk heeft de nodige naamwisselingen achter de rug. Begonnen als Vestekerk werd in 1958 de naam gewijzigd in Jacobskerk. Vanaf 1975 werd de kerk niet meer als kerk gebruikt en heeft ze jarenlang gefunctioneerd als galerie- en expositieruimte. Afhankelijk van het weer latere gebruik kreeg de kerk namen als Raakskerk, Wijnkerk en Artellkerk. De pastorie bleef bij al die wijzigingen buiten schot en veranderde niet qua aanzicht en naam.

Na al die naams- en functieveranderingen kwam het complex in de eerste plannen van de herontwikkeling van het Raakskwartier op de nominatie te staan om te worden gesloopt. Dit is uiteindelijk na succesvolle protesten in 2005 door de Raad van State voorkomen. In 2010 werd het complex verkocht aan Jopen BV die op 11 november 2010 na een grondige verbouwing de kerk omdoopte tot Jopenkerk. Sindsdien biedt zij onderdak aan de brouwerij, een café en een restaurant.

Bij de binnenplaats aan het Boereplein kijk je op de zijkant van de voormalige pastorie. Hier is niet veel veranderd en boven de centraal gelegen toegangsdeur is een gevelsteen opgenomen met de tekst: VRIJZINNIGE HERVORMDEN. Deze tekst vind je ook terug op de kerk aan de zijde van Gedempte Voldersgracht.



Het vrijzinnig hervormd is een stroming binnen het protestantisme waarbinnen voor de leden het geloven op basis van eigen inzichten centraal staat. Daarbij is plaats voor kritische vragen. Vrijzinnig is de tegenpool van orthodox waarin wordt vastgehouden aan het Bijbel en de belijdenisgeschriften.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)