

Zijlstraat 14



winkels die hier zijn gevestigd, waarvan met name Zijlstraat 12 – 14 met eerst de kringloopwinkel *De Schalm* en nu *Rataplan* een voorbeeld is. Ook de horeca is hier flink vertegenwoordigd.

In het grote pand van Rataplan zit links op nummer 12 boven de deur een gevelsteen met daarin opgenomen het Wapen van Amsterdam. Verder zie je bloemen en korenaren. Vooral dat laatste is belangrijk want al



vanaf eind 19^{de} eeuw heeft hier bijna honderd jaar lang een broodbakkerij met winkel gezeten. Eerst van bakker Kaiser en vanaf 1903 de bij vele Haarlemmers nog bekende broodbakkerij Carels.

Kaiser en Carels brachten het brood vooral ook aan huis. Tientallen bakkerskarren reden daarvoor elke dag vanaf de Zijlstraat de stad in om hun klanten te bedienen. Soms was het zo druk met karren die brood kwamen ophalen dat ze de Zijlstraat blokkeerden en hun karren moesten neerzetten over de

brug op de Kinderhuissingel. De foto hiervan is genomen in 1911. Kun je nagaan dat het toen ook al heel druk was.



De indeling van de grote brede gevel Zijlstraat 12-14 wordt geaccentueerd door een drietal hardstenen kolommen met beeldhouwwerk. Bovenop zit een soort kapelletje en daaronder een dierenkopje dat wellicht een draakje voorstelt.



Was links een ingang naar de woonhuizen op de eerste etage, helemaal rechts in het bouwblockje was de bakkerswinkel. In de grote ruimte waar nu de spullen van Rataplan zijn uitgesteld, was de bakkerij.

Bron: Noord Hollands Archief