

Soendaplein 31,

Voorheen Rijksweg 13

Glas-in-lood: Brand – Transport - Ongevallen

Direct ten noorden van Begraafplaats St. Barbara staan vier huizen die in 1921 als één blok zijn gebouwd. Zij kregen de huisnummers Rijksweg 13, 15, 15a en 15b. Het pleinvormig straatgedeelte waar toen nog de tramremise lag, werd in 1908 door de Gemeente Schoten hernoemd tot Soendaplein. Als gevolg van de annexatie van Schoten door Haarlem in 1927 werden de huizen omgenummerd naar Soendaplein 31, 33, 35 en 37.



In de bovenramen van de erker op nr. 31 (links op bovenstaande foto) bevinden zich drie glas-in-looddramen. Hoewel deze van zeer recente datum zijn, stralen ze toch een historisch karakter uit. Het was geen spectaculaire vondst, maar tijdens het onderzoek hiernaar kwamen er veel interessante gegevens boven water die het aantrekkelijk maakten de geschiedenis van dit en de andere drie panden onder de loep te nemen. De ramen tonen de verschillende risico's waartegen men zich bij het thans daar gevestigde assurantiekantoor kan verzekeren.



Vanaf 1938 tot aan begin jaren tachtig van de vorige eeuw was hier bloemisterij *De Morgenstond* gevestigd. Ook voor tuinaanleg en onderhoud kon men hier terecht. Naast de bekende planten als cyclamen en begonia's verkochten zij b.v. rotanhangars, sierpotten, hyacintenglazen, meststoffen, bladaarde en, niet geheel toevallig met een begraafplaats als buur, grafbeplanting.

Bij het zoeken naar gegevens over nr. 31 werd ook veel vermeldenswaardige informatie over de belendende panden t/m nr. 39 gevonden. Bedrijven die zich ooit in dit rijtje bevonden waren, in willekeurige volgorde, o.a. Muziekwinkel Alphenaar, Van Dijk's Vishandel, kantoor Haarlems Dagblad, Rijwielhandel De Pelikaan, C. Jamin en Stomerij Rapinette.

Voor de uitgebreide beschrijving van dit alles:

zie de website: homepage, zien, gevelstenen, archief (links onder), Soendaplein 31