

Jansstraat 61 – 63A

De Schatter huizen



Het voorname en rijke klooster van de Heren van Sint Jan gaf de Jansstraat eeuwenlang een aanzienlijke status. Een aanzien dat graag werd gedeeld door aanzienlijke families zoals de Tetterodes, de Van Teylingens, de Berckenrodes en zovele andere in schitterende behuizingen.

De drie naast elkaar staande panden, Jansstraat 61, 63 en 63a zijn rijkelijk van gevelstenen voorzien. De gevelstenen verschillen van elkaar, maar vormen toch een bij elkaar horende serie.



Op de gevel van nummer 61 zie je een drietal gevelstenen. Links het wapen van Haarlem. In het midden een mans portret en rechts het wapen van Amsterdam.

De drie huizen vormden vroeger één perceel dat in het begin van de 17^{de} eeuw werd gebouwd voor Johan Herculesz Schatter. Na zijn dood hebben hier nog meer belangrijke personen gewoond zoals burgemeester Mattheus Schatter en daarna van Mr. Gerard Schatter, ontvanger van de Gemeenelandsmiddelen.

In de gevel van Jansstraat 63 is de volgende bijbehorende serie stenen geplaatst. Middenin het portret van een vrouw met links het wapen van Leiden en rechts dat van Den Haag.



Op nummer 63A zijn de gevelstenen niet gepolychromeerd. Ook hier weer een vrouwenportret in het midden. Met links het wapen van Holland en rechts dat van de familie Schatter.

Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek "Gevelstenen van Haarlem" geschreven door Peter van Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie voor te bereiden.

Bron: Oude Gebouwen in Haarlem – J.A.G. van der Steur (1907)