

Parklaan 21



Zevendedags Baptiste Gemeente

Aan de Parklaan staat een eenvoudig soort kerkje met een lange naam: *Zevendedags Baptiste Gemeente*.



Deze naam staat duidelijk aangegeven boven de toegangsdeur.

De baptisten waren oorspronkelijk te vinden in Engeland en Amerika. Begin 19^{de} eeuw ontstonden ook op het Europese vasteland diverse Baptisten Gemeenten. In Haarlem was dat met 1869 wat later.

Begin 20^{ste} eeuw kreeg de beweging meer aanhangers, maar met meer zielen meer meningen. Dat leidde er in die tijd toe dat een deel van de baptisten zich afscheidde en als *Zevendedags Baptiste Gemeente* verder ging.

Wat was namelijk het geval? De vraag was ontstaan of men de sabbath (zaterdag) of de zondag als rustdag moest aanhouden. Deze ogenschijnlijke vraag had zoveel gevolgen dat de eerder genoemde afscheiding tot stand kwam.

De *Zevendedags Baptiste Gemeente* viert de sabbat op zaterdag. In hun beleving is dat de dag die God daarvoor heeft ingesteld en door de zevendedags baptisten wordt gevierd met een gezamenlijke eredienst en sabbatschool. Hiermee wijken zij af van andere stromingen die op zondag naar de kerk gaan. De zevendedags baptisten baseren zich hierbij op het oudtestamentische vierde gebod, waarin gesproken wordt van de rustdag als zevende dag van de week. Dit komt in hun naam tot uiting.

Aan de Parklaan hebben de zevendedags baptisten al sinds 1877 hun neogotische kerkzaal.

Vandaag de dag komen zij voor het houden van de zaterdagsdienst bij elkaar in de Remonstrantse kerk. De andere Baptiste Gemeente komt bijeen in een gebouw aan de Laan van Berlijn.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)