



Het poortje van het vroegere “Sint Barbera Vrouwen Gasthuis” is rijkelijk versierd. De ziekenzaal van het vroegere gasthuis wordt in een mooi gedetailleerde gevelsteen duidelijk aangegeven. Het paardenhoofd boven de gevelsteen is het wapen van het oude adellijke geslacht Van Assendelft.

Het Barbera Gasthuis werd in 1435 gesticht door Hugo van Assendelft, die er zijn woonhuis voor bestemde en het, met andere giften, aan de stad Haarlem opdroeg. Het zou de naam dragen van “Onser Lieve Vrouwe gasthuys” en was bedoeld voor oude gebrekkige en hulpbehoevende lieden die nergens anders terecht konden. De schenking aan de stad was op voorwaarde dat het ten eeuwige dage door de stad Haarlem als zodanig in stand zou worden gehouden, ja zelfs herbouwd en hersteld indien het mocht afbranden.

Oorspronkelijk waren er twee kamers die samen dertien bedden hadden voor verpleging van een gelijk aantal vrouwen. Deze werden door de stichter aangewezen en later door de regenten. De naam van het gasthuis veranderde na een tijd in “Barbera Vrouwen Gasthuys”.

Het jaartal 1624, dat op het poortje staat, heeft vermoedelijk betrekking op een restauratie. De gevelsteen laat zien hoe het interieur van het gasthuis eruit moet hebben gezien. Je ziet daarop bij de ingang twee dames en een schouw en rechts de bedsteden met zieken.



Mensen

houden van puzzels. Dat is van alle tijden. Vanuit het rijmpje, een zogenaamde chronogram of tijdvers, onder de gevelsteen kun je het stichtingsjaar herleiden. Vroeger was dat nog wat makkelijker omdat de hoofdletters in rood waren geschilderd. Deze letters moet je hebben en dan lezen als Romeinse cijfers. Lees maar mee met de tekst en dan maar tellen volgens de onderstaande methode:

**“OMdat WII oVt ende behoeft ICh sChenen VerLaten.
Heeft HVgo Van Assende Lf hier gesticht 't onser baten”.**

O = U = V	: 5	I	: 1	V	: 5	
M	: 1000	C	: 100	L	: 50	
W = 2 x V	: 10	C	: 100	I	: 1	Totaal : 1435
ll = 2x1	: 2	V	: 5	I	: 1	
V	: 5	L	: 50	C	: 100	

In 1841 stelden de regenten aan het stadsbestuur voor om de bestemming van het Barbera Gasthuis te wijzigen en er een bewaarschool te beginnen. Deze is allang weg. Winkels hebben de plaats ingenomen.

Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek “Gevelstenen van Haarlem” geschreven door Peter van Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie voor te bereiden.

Bron: Krantenartikel 20 mei 1936
Oude Gebouwen in Haarlem – J.A.G. van der Steur (1907)