

Jacobijnestraat 1



In 1913 werd duidelijk dat de Haarlemsche Brood- en Meelfabriek het huis wilde kopen om het af te breken en in oude stijl weer op te bouwen. Na lang beraad heeft onder andere de Historische Vereniging Haerlem zelfs een subsidie gegeven om dit te kunnen realiseren. In 1914 vond de herbouw plaats en was in 1915 klaar. Een herinneringssteen daaraan werd in de zijgevel aangebracht.



Om de oude relatie met het brood bakken aan te geven werd boven de winkelpui een houten bord met vergulde letters geplaatst.



Net als bij de burens is er ook een uithangbord gekomen met daarop een afbeelding van een bakker en zijn knecht druk aan het werk. Verder de tekst:

Anno 1866 – Haarlemsche Brood en Meelfabriek.

Bron: Haerlem jaarboek 1977
Noord Hollands Archief

Brood en meelfabriek

Op de hoek van de Gedempte Oude Gracht en de Jacobijnestraat staan een tweetal trapgeveltjes met hun schoonheid te pronken.

Het rechterpand met het uithangbord van *De Vergulde Zalm* is wel veel ouder dan de buurman op nummer 1.

In het hoekpand heeft tot voor kort jarenlang, vanaf 1928, de slagerij van Van Goor gezeten.

Het pand is in 1914 herbouwd in opdracht van de Haarlemsche Brood- en Meelfabriek. In verband met de bouwvalligheid waren al in 1911 voorbereidingen getroffen om het toenmalige huis van bakker De Veer te redden. Voor de winkel van bakker De Veer was hier de al vele jaren een proefbakkerij van het Haarlemsche broodbakkersgilde gevestigd.

Situatie rond 1800

