

## Grote Markt 2



gang tot de restanten van het oude Dominicanen klooster. Het klooster is al heel oud en werd ook het klooster van de Predikheren of Jacobijnenklooster genoemd. De nabij gelegen Jacobijnenstraat is hiernaar vernoemd.

Graaf Floris V schonk de Orde grond achter zijn grafelijke hof aan de Grote Markt (het huidige stadhuis) waar de Dominicanen omstreeks 1296 hun klooster stichtten. In de eeuwen daarop was de stad het klooster goed gezind en kon het meer en meer uitbreiden. De invloed van het klooster besloeg vrijwel geheel Noord en Zuid Holland en zelfs een flink deel van de Zeeuwse eilanden. De Orde had strenge regels zoals leven in armoede, niet spreken onderling, geen vlees eten en geen persoonlijke bezittingen. In 1581 werden echter alle kloosters en niet gereformeerde kerken als schadevergoeding voor het beleg van Haarlem (1572 – 1573) aan de stad toegewezen. Ook het Dominicanen / Jacobijnenklooster viel daar onder. Het klooster was echter al in 1578 opgeheven. De tweebeukige kloosterkerk werd daarna in 1579 afgebroken en delen van het klooster werden vervolgens bij het stadhuis gevoegd.

Het is zeker de moeite waard om de poort door te lopen en even te kijken in de voormalige kloosterhof en de overwelfde kloostergang daar omheen waar vroeger de monniken biddend rondliepen.

In de binnenpandpoort is eind 18<sup>de</sup> eeuw, een stukje boven de grond in de muur, ruimte gemaakt voor de doorgang van affuiten, zware onderstellen van kanonnen. Zwaarder dan de twee kanonnetjes die links en rechts van de poort in de 19<sup>de</sup> eeuw zijn geplaatst.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)

## Sint Dominicus en zijn volgelingen

Het stadhuis aan de Grote Markt vormt eigenlijk een hoofdstuk apart voor alles wat daar binnen en buiten te zien is. Niet voor niets heeft Wim Cerutti hierover een boek geschreven: *Het Stadhuis van Haarlem*.

Voor de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) zijn met name de geveltekens erg interessant. Ook daarvan is er een aantal aan het stadhuis te zien.

Voor deze gevelsteen moet je eerst door de pandpoort aan het begin van de Koningstraat. De beelden aan de poort van Willem II en Floris V laat je achter je en als dan deze poort door bent en op het kleine pleintje aangekomen zie je recht vooruit een tweede poort, dat is de poort waarin Sint Dominicus van bovenaf kijkt wie er binnen komt.

De steen is gehakt door Anne Hofte (1925) en is in 1967 als sluitsteen geplaatst in de nis aan de bovenzijde van de binnenpandpoort. Sint Dominicus is niet alleen, zijn volgelingen staan achter hem.

Deze poort geeft toe-

