



Er zullen niet veel Haarlemmers zijn die weten waar de *Lieve-Vrouwe-Gracht* is. Dat geldt ook voor de kerk die er vlakbij heeft gestaan met de officiële naam: *Kerk van Onze Lieve Vrouwe van de Allerheiligste Rozenkrans en van de Heilige Dominicus*. Een voor iedereen veel te lange naam die vaak afgekort werd tot *Rozenkranskerk* of *Domini-cuskerk*. Daarmee komen we al op meer bekend terrein. Een laatste zetje tot de uitroep *O ja* kan de benaming *Spaarnekerk* zijn. *O ja!*

Na 1853 mochten de Rooms-Katholieken hun geloof weer openlijk uitdragen en ook weer kerken bouwen. De Spaarnekerk werd in 1883 gebouwd en in 1885 ingewijd. Daarna was de kerk bijna 100 jaar in gebruik. In 1983 volgde na veel protesten afbraak en werd het voormalige kerkterrein aan het Spaarne volgebouwd met moderne woningen. Nog een heel klein stukje van de het trappenhuis van de oude kerk is in de kosterwoning bewaard gebleven en geïntegreerd in de nieuwbouw.

De kosterwoning en de grote daarnaast gelegen pastorie welke bij de kerk hoorde zijn blijven staan. De pastorie wordt gekenmerkt door een forse gevel-

steen boven de entree met de tekst:

### **HUIZE DE DRIE KLAVEREN.**

De naam op de gevelsteen *Huize De Drie Klaveren* verwijst naar de bierbrouwerij waar voordat de Spaarnekerk was gebouwd, de Room-Katholieken hun schuilkerk hadden.

De bierbrouwerij had een grote niet meer in gebruik zijnde zolder waar de gemeenschap kon samenkomen om naar de verboden diensten te luisteren. Dat mocht vooral niet opvallen. Vanaf de straat was het niet al te moeilijk om zonder opzien te baren naar binnen te gaan. Heel belangrijk, want al het was het bezoeken van een Rooms-Katholieke dienst verboden, als je er niets van merkte werd het stilletjes (tegen ook weer een stille vergoeding) gedoogd.



Situatie rond 1910

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)  
Noord Hollands Archief