

Lombardsteeg hoek Jansstraat 73



Tegeltableau

Gevelstenen en geveltekens hebben over het algemeen een respectabele leeftijd. Dat gaat echter niet altijd op. In de Lombardsteeg, vlakbij de Jansstraat, is vanaf 2017 een flink hedendaags tegeltableau te bewonderen. Dit is te danken aan de toenmalige bewoners van Jansstraat 73 die daar hun bedrijf uitoefenden. Het bedrijf is per 1 januari 2022 verplaatst naar Zutphen. Je zou het tegeltableau daarom als een soort erfenis aan Haarlem kunnen zien.

Het bedrijf, *1000 Graden*, verzorgt in haar studio in Zutphen de productie van beschilderde tegels naar eigen idee en ontwerp. Ze hebben een geheel eigen techniek en stijl waaraan ze goed zijn te herkennen. In Haarlem zijn nog meer kunstwerken van hun hand.



Het tegeltableau in de Lombardsteeg laat een plattegrond van de oude binnenstad van Haarlem zien. De grachten, het Spaarne en de straten zijn duidelijk

herkenbaar. Als je goed kijkt en even zoekt zie je de plaats waar je nu staat ook terug op het tegeltableau. Zelfs een aantal beeldbepalende gebouwen is op de kaart terug te vinden. Kijk maar naar de Grote Kerk of Sint Bavo en het spoorwegstation. Je moet er wel rekening mee houden dat het Zuiden bovenaan zit en het Noorden onderaan.

Voor degenen die zich afvragen waarom de Lombardsteeg nu zo heet, geldt dat de steeg vermoedelijk is vernoemd naar een bank van lening; een lombard of lommerd. De naam Lombard is afkomstig uit Italië, Lombardije, waar de eerste bankiers hun beroep begonnen uit te oefenen. De naam is in Haarlem al heel oud, want er is al in 1343 in de geschriften sprake van een lombard of lommerd .

Eenvoudiger is de naam Jansstraat te herleiden. Daaraan zit veel Haarlemse geschiedenis verbonden en ook nog vlakbij dit punt. Even verderop bevindt zich namelijk het Noord Hollands Archief (NHA). Voor de Haarlemse geschiedvorsers de plek waar zij van alles over Haarlem kunnen nakijken. Het NHA is gehuisvest in een deel van de vroegere gebouwen van de commanderij van Sint Jan die sinds 1317 hier was gevestigd. In 1625 kwam de commanderij in het bezit van de stad en kreeg het andere functie. De kerk van de commanderij is in 1628 voor de hervormde eredienst ingericht en zo tot 1920 in gebruik geweest. Uiteindelijk werd de kerk door sloop bedreigd, maar is in 1936 als gemeentearchief in gebruik genomen. De Jansstraat is naar de commanderij van Sint Jan vernoemd. De Jansweg is het verlengde van de Jansstraat.



Bron: www.1000graden.art
Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)