

## Roosveldstraat 48



schrijfveer in combinatie met een gedeeltelijk opgerold perkament en daar doorheen gekruist een soldeerbout. Verder zie je twee sierlijk vormgegeven initialen die een P en E voorstellen.

Onderzoek bij het Noord Hollands Archief laat zien dat op dit adres in 1898 de huis- en kachelsmid Wensing heeft gewoond. Voor oudere bewoners van de buurt een bekende naam omdat er op de hoek van de Roosveldstraat en de Pieter Kiesstraat in de tweede helft van de 20<sup>ste</sup> eeuw vele jaren een sanitairwinkel heeft gezeten van de loodgieter, de heer Wensing. Wellicht familie, bijvoorbeeld een zoon van de Wensing die op nummer 48 heeft gewoond. Daarna woonde hier in 1902 tot in 1938 de brievenbesteller A. de Klerk.

Hiermee zou je afbeelding van de soldeerbout (loodgieter Wensing) en de schrijfveer met perkament (de brievenbesteller A. de Klerk) kunnen verklaren, maar ..... wat te zeggen van de initialen P en E? Die gooien de hele redenering in de war!! Of was er nog een derde bewoner die op de steen tot uitdrukking is gebracht of is het degene die de steen heeft gehakt?

Tot nu toe is de achtergrond van de afbeelding op de gevelsteen niet duidelijk en wie het weet zijn we heel dankbaar als hij of zij dat aan ons wil vertellen. Dat kan met een berichtje naar de Historische Vereniging Haerlem. De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) zal daar heel blij mee zijn.

Bron: Noord Hollands Archief

## Schrijfveer en soldeerijzer

De Roosveldstraat ligt binnen het Garenkokerskwartier bij de Zijlweg, in de wijk relatief al een oude straat uit het einde van de 19<sup>de</sup> eeuw.

Honderden jaren daarvoor lag het gebied als onderdeel van een soort natte strandvlakte tussen Haarlem en Overveen. De Zijlweg liep daar als een verbindingsweg tussen de nattigheid van Haarlem naar Overveen. Niet voor niets heeft Overveen de naam gekregen; *over het veen*.

In de 20<sup>ste</sup> eeuw raakte de voormalige strandvlakte steeds meer bebouwd. De sterk groeiende Haarlemse bevolking had grote behoefte aan huizen, veel huizen. Toen ook al.

In 1892 werden de huizen in de Roosveldstraat gebouwd. De *Coöperatieve Bouwvereniging Ons Tehuis* was hier toen actief. Haarlem kende in die periode tientallen bouwverenigingen.

De huizen zijn niet zo groot, maar heel behoorlijk voor die tijd. Nu is er veel verbouwd, maar als je auto's wegdenkt ademt de straat nog steeds een begin 20<sup>ste</sup> -eeuwse sfeer.

Tussen de twee ramen op de begane grond van nummer 48 is een gevelsteen opgenomen met daarop een

