

Schapeplein 4



verzorgd welke gratis kunnen worden bekeken; een aanrader.

Een heel verhaal, maar het gaat eigenlijk om de gevelsteen die op nummer 4 in de muur is opgenomen. Wat zie je hier eigenlijk? Ten eerste een soort knots en een hand die de knots vasthoudt. De punten op de knots zien er zeer vervaarlijk uit en geven ook meteen de functie aan. Het wordt een *Morgenster* genoemd en is in feite een wapen. In de Middeleeuwen mochten geestelijken geen wapen gebruiken, want volgens de Bijbel geldt: *Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen*. Daaraan ontleent de morgenster zijn bijzondere verschijning. Met deze naam beschouwde men het als iets wat bij de kerk hoort; een ster van Bethlehem.

Met die gevaarlijk punten (lange spijkers werden ook vaak gebruikt) was het een geducht wapen.

Vaak wordt een morgenster ten onrechte *goedendag* genoemd. Ook een wapen met punten, maar dan aan een lange stok. Hiermee komen we bij het laatste punt van de gevelsteen, namelijk de aanduiding: *DAG*. Strikt gezien klopt dit dus niet, maar wellicht heeft de maker hierin een grapje verwerkt.

De planeet Venus wordt ook wel *Morgenster* genoemd.

Bron: Wikipedia (CC-BY-SA-licentie)

Dag

Zo vlak bij de poort naar het Noord Hollands Archief bevind je je hier in een heel oud gedeelte van Haarlem. Het heeft ook een leuke naam: *Schapeplein* of liever nog *Schapepleintje* zoals het ook wel wordt genoemd. Het is ook niet groot en nauwelijks als een plein(tje) te herkennen. Het schijnt dat hier vroeger een schapenmarkt is gehouden. Het moet dan wel een kleintje zijn geweest.

Een ander opvallend deel is de achterkant van de Sint Janskerk, welke op het pleintje uitkomt. De Sint Janskerk vormt nu onderdeel van het Noord Hollands Archief (NHA) en hoorde bij de Haarlemse Commanderie van Sint Jan. Deze werd gesticht in 1318 en was één van de grootste Johanniterkloosters in Nederland. De kerk is de oudste in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven kerk van Haarlem.

In 1930 werd het onderhoud onbetaalbaar voor de Diaconie van de Hervormde Gemeente en werd er aan sloop gedacht. Gelukkig nam de gemeente het initiatief en voorkwam door aankoop van de kerk de dreigende sloop. Vervolgens werd hier gemeentearchief gevestigd. Na restauraties kan het gebouwencomplex er nog jaren tegen. In de Janskerk worden al jaren vele exposities

