

Gasthuisstraat 21



Vogels

Alweer een aantal jaren terug werd ik hier verrast met ten eerste een roomwitte muur. Groter nog was de verrassing van de muurschilderingen. De afbeeldingen zijn heel fijntjes weergegeven; bijna breekbaar.

Ze staan op de muur van een langgerekt huis. Niet één van de jongsten, want gebouwd in 1890. Passend in deze oude buurt waar al zoveel oude huizen voor stadsvernieuwing waren gesloopt.

De vogels zijn geschilderd door Jasper Fijnvandraat. Helaas is van deze schilder weinig tot niets op het internet te vinden.

Dat betekent geen bijzonderheden. Maar de schilderingen spreken voor zich en geven het straatje en vooral deze muur een leuk aanzien. Je hoort de vogels bijna fluiten.



Leuk is nog dat de Gasthuisstraat is vernoemd naar een heel oud gasthuis. Een huis waar in eerste instantie, zoals de naam al zegt, gasten werden opgevangen en verzorgd en later uitgegroeid naar een soort ziekenhuis. Dat gasthuis dateerde uit het 14^{de} eeuw en heette het *Sint Gangolfsgasthuis*. Het lag buiten de muren van de stad en vooral als de stadspoorten waren gesloten, kon men hier nog opvang voor de nacht vinden.

Bij de grote stadsbrand in 1576 ging het gasthuis in vlammen op en werd niet meer herbouwd. De verzorgende taak van het gasthuis was inmiddels grotendeels overgenomen door het Elisabeths Gasthuis. Het enige wat nog herinnert aan het Sint Gangolfsgasthuis is het Gangolfspleintje dat uitkomt op de nabij gelegen Botermarkt en veelal is afgesloten met een hek met daarop de al genoemde naam.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA-licentie)