

## Zijlstraat 54

## Int Wapen van Maseick



In de tijd dat dit huis werd gebouwd zag het er hier heel anders uit. Je moet je voorstellen dat je dan vlakbij een brug over de Oude Gracht staat. De Oude Gracht is lang, in combinatie met de stadsmuur, een verdedigingsgordel geweest om het oude Haarlem tegen onder andere vijandige invallen te beschermen. De gracht liep hier langs de zijgevel en is in de 19<sup>de</sup> eeuw gedempt. De naam veranderde in: "Gedempte Oude Gracht".

Aan de kant van de Zijlstraat heeft het huis een prachtige trapgevel. In de gevel is ter versiering langs de ramen en de trappen veel natuursteen toegevoegd. De begane grond heeft in de loop der tijd diverse verbouwingen ondergaan die niet echt passen bij het bovenstuk van het huis. Overigens is dat bij veel oude panden het geval. Zeker wanneer er op de begane grond een winkel is gekomen of is geweest.

Het onderwerp waarover het in dit stukje gaat, bevindt zich ter hoogte van de eerste verdieping tussen de ramen. Je ziet daar een gevelsteen die de naam heeft gegeven aan het huis: "Int Wapen van Maseick". Het huis is gebouwd door Philips van Maseyck. Hij heeft het toenmalige stadswapen van Maaseick in

de gevelsteen laten opnemen.

De gevelsteen heeft een klein afdakje (tegen de regen?). In het midden is het oude wapenschild van het Belgische stadje Maaseick afgebeeld, geflankeerd door een vrouwen- en een mannenkop. Verder zie je in het wapenschild links een tiental horizontale banen en rechts een afbeelding van een boom (dat moet een eik zijn). Dan staan er onderaan nog een tweetal ringen, wellicht gevormd door één of twee slangen. Boven in de steen is het bouwjaar aangegeven: "Anno 1610".



Het pand heeft vele eigenaren gehad met minstens zoveel beroepen aan huis

zoals een lakenverver, een broodbakker, een smid, een koffiehuis, tabakverkoop, kledingverkoop (Happy Go Lucky), een houder van een bijkantoor van het Haarlems Dagblad, een lunchroomhouder, een badkamerinstallateur, Lego-verkoper enzovoorts.

Dat een gevel vroeger veel voor reclame werd gebruikt, zie je op de naastliggende foto.



Foto Noord Hollands Archief (1936)

*Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek "Gevelstenen van Haarlem" geschreven door Peter van Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie voor te bereiden.*

Bron: Oude Gebouwen in Haarlem – J.A.G. van der Steur (1907)  
Noord Hollands Archief  
Jaarboek 1973 en 1993 Historische Vereniging Haarlem