

## Witte Herenstraat 22



## Gevelornamenten Lutherse Kerk

Bij een sloop gaat niet altijd alles verloren. Zo hebben de ruim 100 jaar oude ornamenten uit de vroegere gevel van het Evangelisch-Lutherse Wees- en Oudeliedenhuis aan het Westerhoutpark in 2019 een plekje gekregen in de oude tuinmuur tussen het Frans Loenen Hofje en de Lutherse kerk.

De grote tekstplaat stond al langer in de tuin van het naastgelegen Luthers Hofje en kon nu mooi worden gecombineerd met de andere ornamenten waarmee het in het verleden een éénheid vormde: zoals de lepelaars, pelikanen, hoofden en dierenkoppen.

Mooie ornamenten die de moeite van het bekijken waard zijn. Dat één van de twee hoofden een afwijkende kleur heeft komt doordat deze nieuw is. Dit geldt ook voor één lepelaar. De originelen werden helaas gestolen voordat ze in de tuinmuur konden worden herplaatst. Door de inspanning van velen konden replica's worden gemaakt (naar de oude foto's) om het geheel weer compleet te houden.

Ook op de grote tekststeen zijn kleurverschillen zichtbaar. Dat heeft gelukkig niets met diefstal te maken, maar meer met de stijl van de Lutherse gemeenschap. Toen in het Westerhoutpark naast het statige pand een rustoord werd gebouwd, is de naam boven de ingang veranderd in "Wees- en Oude Lie huis". Van de eerdere benaming "Wees en Armenhuis" werd "Armen" keurig weggebeiteld en vervangen door "Oude Lie". Arm paste niet bij de rijkdom van de Lutherse bejaarden die er op deze voorname locatie kwamen te wonen.

In de tuinmuur is eveneens een gedenkplaat opgenomen ter nagedachtenis aan de Haarlemse leden van de Evangelisch Lutherse gemeenschap die in de WO II door de bezetter zijn omgebracht.



Door de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) is informatiebordje aangemaakt waarop nadere toelichting op de stenen wordt gegeven. Het bordje tref je aan vlakbij het hek (zie foto links).

Wanneer je je afvraagt wat de zwaantjes aan het hek doen, dan geldt dat deze typisch zijn voor de Lutherse kerk. Er hoort een rijmpje bij:

De Doopsgezinden hebben een houten huisje  
De Rooms en hebben een kruisje  
De Calvinisten hebben een haantje  
En de Lutheranen hebben een zwaantje.



Bron: Jaarboek 2019 Vereniging Haerlem – Nieuws over gevelstenen - Martin Busker