

## Zijlbrug



## De onleesbare steen

Er zijn van die dingen die je blijven intrigeren. Zo zie ik als naar huis loop over de Zijlbrug naar de Kinderhuissingel altijd die steen in de walmuur aan de kant van de Zijlweg. Er staat iets op die steen ..... maar wat? Al meerdere keren heb ik stilgestaan om te kijken. Het zijn letters, maar de tekst is niet te ontcijferen. Foto's maken en vergroten blijkt geen oplossing. Tot laatst op een dag in december met een laagstaand helder zonnetje de letters wat meer schaduw kregen en met veel moeite de tekst kon worden ontcijferd. Natuurlijk heeft het met de omgeving te maken. Dat maakte het raadsel wat makkelijker.

Uiteindelijk kwam het volgende te voorschijn:

**'Deze brug is in 1881 gebouwd  
ter plaatse waar  
van 1618 – 1824  
de Zijlpoort stond'.**

Als je het eenmaal weet is de tekst inderdaad op de steen te lezen, maar het blijft niet gemakkelijk.

De Zijlpoort is eeuwenlang onderdeel geweest van de stadsmuur. Het was een belangrijke en sterke fortificatie met een uit de muur en poort vooruitstekend bastion omgeven door de stadsgracht. Tot hoever het bastion met de omliggende gracht uitstak is nog steeds aan de bebouwing aan de rechterkant van de Zijlweg te zien.



De sloop van de poort en de fortificatie heeft in de eerste helft van de 19<sup>de</sup> eeuw plaatsgevonden. Het onderhoud van poorten en muren was voor de stad niet meer op te brengen en voor verdediging was het niet meer nodig. Bovendien werd er geen geld meer bij de poort geheven. Voor de stad reden om

de muur en poort te slopen en de gracht recht te trekken. Nu geen bastion meer, maar een brug die de Zijlweg met de Zijlstraat verbond. Op een van de pijlers is nog een gietijzeren uitvoering van het stadswapen te zien.

Vlakbij is een nog een gevelsteen die aan de Zijlpoort herinnert. Deze bevindt zich in de muur van het nabij gelegen café De Zwaan aan de Kinderhuisvest.

Bron: Noord Hollands Archief