

## Nassastraat 24



Foto van W. van Bloemen

Wat indertijd gebeurde was dat boerenzoons naar de stad trokken en daar een winkeltje begonnen in boter, kaas en eieren en natuurlijk melk. Allemaal producten die ze vanuit de boerderij konden betrekken. De winkeltjes waren vaak buurtzaken waar de melkboer iedereen kende. Om melk mee te nemen namen de klanten vaak een pan mee die door de melkboer werd gevuld. Wanneer ze aan huis verkochten werd de pan gevuld vanuit de grote bussen die op zijn handkar stonden. Daarvoor werden litermaten gebruikt die regelmatig moesten worden geijkt. In de zomer werden de grote melkbussen op de kar vaak met een dikke witte molton deken afgeschermd tegen de zon. Was iemand niet thuis dan vormde dat geen probleem, want de melkboer had een zogenaamde looper, een sleutel, die op alle deuren paste. In tegenstelling tot de huidige grote zelfbedieningszaken kon je bij de melkboer *'poffen'* en afrekenen als het weekloon binnen was.

Zoals hiervoor al beschreven kreeg de melkboer het steeds moeilijker door de komst van de koelkast en niet te vergeten de komst van de grootgrutters en allerlei regels (sanering) waaraan ze zich moesten houden. Al die ontwikkelingen brachten Van Schie er toe om zijn melkhandel steeds meer om te bouwen naar een klein supermarktje waar allerlei kruideniersartikelen verkrijgbaar waren. Maar helaas zelfs een verbouwing in 1978 en een heropening heeft uiteindelijk niet mogen baten. De winkel is er niet meer. Zeker in het interieur is er niets meer van terug te vinden.

Gelukkig is de mooie houten onderpui bewaard gebleven. En niet te vergeten het UITHANGBORD met daarop *'Melk'* en *'M.P. v. Schie'*. Op de handkar staan drie melkbussen afgebeeld en wat kistjes voor de kleinere artikelen. Een handkar zoals door melkboeren die langs de deur gingen rond 1900 werd gebruikt.



Aanleiding voor dit stukje was een tip van de heer W. van Bloemen die de Stichting Geveltekens Vereniging Haarlem op het fraaie uithangbord wees. Waarvoor dank.

Bron: Wikipedia en Noord Hollands Archief

## Uithangbord Van Schie

In de Nassastraat, bij het Nassauplein en de Nassaulaan heeft, waar nu Complimenti zit, vele vele jaren de melkhandel van M.P. van Schie gezeten. Van Schie een bekende Haarlemse naam voor melkboeren.

Van ouds is een melkboer iemand die langs de deur gaat met melkproducten. Eerst met een handkar en later met een bakfiets. De laatste fase werd bekend als de SRV-wagen.

De brede introductie van de koelkast heeft aan het dagelijkse bezoek van de melkboer geleidelijk een einde gemaakt. Nu is het bijna niet meer voor te stellen dat winkeliers dagelijks met een (hand)kar langs de deur komen om iets te verkopen. Er is nog wel iets van over maar dat is van de grootwinkelbedrijven, die de boodschappen voor een kleine vergoeding thuis brengen.