

## Koorstraat 9



## Tekststeen

Tussen de Leidsevaart en de Koninginneweg is de Koorstraat. Als je de straat in gedachten doortrekt over de Leidsevaart richting de rooms-katholieke kathedraal Sint Bavo kom je precies uit bij het koor van de kerk.

Eind 19<sup>de</sup> eeuw was hier nog nauwelijks bebouwing, maar wel veel bloembollenteelt op tientallen landjes. Deze hoek van Haarlem werd daarmee internationaal bekend met bedrijven zoals Van Tubergen.

Door de snel groeiende bevolking veranderde dit gedeelte van Haarlem in het begin van de twintigste eeuw snel van een bloemengebied naar een woongebied.

Het huis aan de Koorstraat werd gebouwd in 1922 en boven de erker voorzien van een wit marmeren gevelsteen met tekst. Oorspronkelijk waren de letters zwart ingekleurd en daarmee een stuk duidelijker dan vandaag de dag



Als het goed is ..... staat er het volgende:

**Aan Eigen Haard Onz Rijkste Gaven Toeven  
Uit Eigen Hof Zijn Bloemen Schatten Waard**

Twee of een combinatie van oud-Hollandse spreuken waarmee wordt aangegeven dat de huiselijke omgeving meestal veel beter is. Dat bloemen uit eigen hof schatten waard zijn spreekt voor zich en benadrukken het gezegde van 'Eigen Haard is goud waard'.

Al met al is de tekst niet het Nederlands waarmee we vertrouwd zijn.