

Stolbergstraat 6



O.L.V van Fatima

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: *'De gevelversiering is er niet meer'*.

Toch wil ik er graag aandacht aan schenken omdat het zo'n leuk hedendaags ontwerp was. Daarnaast zullen er nog vele Haarlemmers zijn die de steen hebben gezien toen deze nog in de zijmuur was opgenomen en dit geheugensteuntje wellicht op prijs stellen.

Het grote huis herenhuis is in 1911 in opdracht van J.P. Swart gebouwd.

Veel van de grote woningen in de Stolbergstraat zijn na aanvankelijke bewoning in gebruik genomen door bedrijven en instellingen. Dat gebeurde in 1959 ook met nummer 6 waarin een onderkomen kwam voor de R.K. Kleuterschool *'O.L. Vrouwe van Fatima'*.

Om de herkenbaarheid van de kleuterschool meer duidelijk te maken werd aan de zijgevel een kunstwerk bevestigd met daarop de naam van de kleuterschool en op de letters twee spelende kinderen.

Op een gegeven moment werd in 2020 door de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH)

geconstateerd in dat het kunstwerk, net als de kleuterschool was verdwenen



Niet bekend is of de kleuterschool is opgeheven, verhuisd of in een andere school is opgegaan. Ook is niet duidelijk waar de gevelversiering is gebleven.

Bron: archiefmateriaal SGVH