

## Kinderhuissingel 6

## Olympia



Voormalig HOOFDMAGAZIJN, in 1895 gebouwd in opdracht van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM). Vóór de bouw van het huidige station Haarlem was het magazijn aan de achterzijde bereikbaar via een rangeerspoor op straatniveau. Met een draaischijf konden de goederenwagons 90° worden gedraaid en zo naar binnen worden gereden.

Het fraaie gebouw, ontworpen door D.A.N. Margadant, vertegenwoordigt een eclectische bouwtrant met Romaans beïnvloede details. Het is opgetrokken in rode baksteen en tussen de hardstenen lekdorpels gedecoreerd met gemetselde banden in gele baksteen. Decoratief metselwerk in gele baksteen bevindt zich ook ter afsluiting van het muurwerk aan de bovenzijde.

Begin jaren 20 verliest het gebouw langzaam zijn functie door veranderingen binnen het spoorwezen. In de vrijgekomen ruimten ontwikkelen zich diverse activiteiten. De Franse rijwielfabriek Hutchinson vestigt zich er. Gedurende vele jaren heeft de "West Ind. Bananen Import Comp" er haar opslag voor de bekende Fyffes-Bananen.

De kleinere ruimten worden door de jaren heen door een bonte stoet instellingen en verenigingen gebruikt, zoals voor: diensten van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, biljartclub, zangvereniging, vergadering van Liga tegen Imperialisme, Etalage- en Reclameschool, kappersschool, dansavonden, vergadering van Vereniging tegen oorlog en facisme, Lou Marti's Revue gezelschap, Hermas Paedagogisch Poppenspel.



Na een lange periode van leegstand, wordt het gebouw in de jaren 90 gekraakt en zullen diverse kunstenaars het als atelier gebruiken. Rond 2006 vindt er een grondige verbouwing plaats. Het gebouw krijgt de studio- en kantoorfunctie die het nu nog heeft.

(1939 – foto NHA)

Voor de uitgebreide beschrijving zie de website: [homepage](#), [zien](#), [gevelstenen](#), [archief](#) (links onder)