

## Kennemerplein 6

## Godfried Bomans



Reclame op muren en glazen is er al heel lang. Al van voor de tijd van mobieltjes en zelfs de TV. Denk maar aan de aanplakbiljetten

Achter het NS-station aan de kant van het Kennemerplein zie je een tweetal teksten één op de gevel van de fietsenstalling en één bij de ingang.

***‘Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden.’***

***“Men gaat op reis om thuis te komen’.***

Teksten die tot nadenken stemmen. Dat is ook precies de bedoeling van Bas Kamps, de initiatiefnemer. Voorbeelden van dergelijke teksten zag hij op een stadswandeling door Antwerpen. Dat bracht hem ertoe om dat ook in Haarlem te doen met teksten van bijvoorbeeld Coornhert en hier dus Godfried Bomans. Keuze genoeg uit Haarlemse dichters en schrijvers. Deze teksten werden in 2021 gepresenteerd, niet toevallig vijftig jaar na het overlijden van Godfried Bomans.



Het project heet *‘Literatuur op de muur’* en leidt ertoe dat er meer van deze literaire teksten op muren zullen verschijnen. De bedoeling van Bas Kamps en zijn rechterhand Karlijn Waterman is om plekken uit te zoeken waar de tekst past bij de omgeving. Vooral de tekst van het op reis gaan om thuis te komen, vind ik heel treffend.

Grafisch ontwerper en kunstenaar Jean-Paul Mombers zorgde voor het ontwerp en de uitvoering. De geschilderde letters bestaan uit een groot aantal rechthoekjes. Voor het geheel is overleg geweest met het Godfried Bomans Genootschap.

Bron: Literairhaarlem.nl