

Spiegelstraat 2



De Uil van Malle Babbe

De Spiegelstraat vind je in de Haarlemse wijk De Burgwal. Deze wijk kent nog vele smalle en interessante straatjes. Wanneer je er doorheen loopt valt het op dat er heel veel is opgeknapt. Af en toe word je echt prettig verrast.

Zo ook in de Spiegelstraat hoek Spaarnwouderstraat waar een complex van oude panden van de heer Rumpff is overgenomen door Stadsherstel Amsterdam.

Alex Blommestijn van Stadsherstel Amsterdam heeft door Kentie en Partners Architecten B.V. een plan laten ontwikkelen om in de te herstellen panden een hostel, winkels, een restaurant, een kindertheater en meerdere woningen te realiseren. Aannemersbedrijf Holleman uit Santpoort heeft de panden vervolgens gerestaureerd en voor de diverse doeleinden geschikt gemaakt.

Alex van Stadsherstel had het idee om een oude traditie bij het hostel in de Spiegelstraat te laten herleven. Bij de entree op de eerste verdieping

moest een nieuwe gevelsteen komen zoals vroeger vaak bij herbergen werd toegepast. Met dit teken of een uithangbord kon je de functie van herberg gemakkelijk al aan de buitenkant herkennen.

Op basis van een schets van Alex mocht de Amsterdamse beeldhouwer Tobias Snoep daar een moderne gevelsteen voor ontwerpen en hakken. Bij het ontwerp werd niet alleen gedacht aan *“Een uiltje knappen”*, maar ook aan Malle Babbe met haar uil. Uiteindelijk is de uil als kok met muts en bestek terug te vinden op de steen, evenals een bed om het hostel te duiden. Het kindertheater wordt verbeeld door middel van een spotlight.



De gevelsteen werd in 2012 geplaatst en in 2013 was de onthulling en opening van het hostel *“Hello I'm Local”* door burgemeester Bernt Schneiders en Saskia Hurd, de eigenaresse van het hostel.

Een hostel is oorspronkelijk een jeugdherberg waar je goedkoop kunt overnachten en bedoeld voor jongeren. Wel wordt er tegenwoordig bijna geen onderscheid meer gemaakt in leeftijden. De meeste hostels accepteren nu gasten van jong tot oud.

Bron: Jaarboek 2013 Vereniging Haerlem – Nieuws over gevelstenen - Martin Busker